

Kantoor van afgifte 8400 Oostende Mail - V.U. Jos Stevens, Elisabethlaan 221, 8400 Oostende - P408625

**Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen v.z.w. - afdeling Oostende**

1 april 2019- 31 jaar geleden ontvingen we de eerste jongere in de Takel

In elke editie van het Takeltje publiceren we minstens één van de verzamelde anekdotes naar aanleiding van dertig jaar takelen in Oostende.

**Koen, een collega van 'destijds' vertelt:**

*Op het moment zelf geef je jezelf, maar terugblikkend kan ik stellen dat ik onnoemelijk veel geleerd heb. Sommige zaken draag ik mee en benut ik nog steeds. In mijn huidige job ga ik wekelijks de dialoog aan met leerkrachten en directies. We debatteren over armoede, diversiteit, het M-decreet, ... Ik blijf een vurig pleitbezorger voor meer empathie, geloof in en volharding voor elke leerling en het blijven stellen van hoge verwachtingen (ongeacht de gezinscontext).*

*Zo blijft mijn periode in De Takel een bron waar ik energie uit put.*

*Naast dit ernstige stuk zijn er natuurlijk de vele anekdoten waar ik met plezier aan terug denk. Kinderen in droogtrommels, builen op hoofden wegwerken met een zak diepvriesfrietten, meisjes die graag 'krokretjes' lusten, KVO op bezoek, samen (voor het eerst) fietsen naar Eeklo, ...*

## GIFTEN

Voor wie de algemene 'Takel'werking in functie van de jongeren en hun gezin financieel wilt ondersteunen, kunt u een bijdrage storten op volgende rekeningen:

Indien fiscaal attest gewenst, een gift vanaf €40 / jaar,  
BE80 7370 4480 7777,

Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen vzw, Waaistraat 6, Eeklo

**Met vermelding 'gift voor de Takel Oostende,  
graag fiscaal attest'**

Indien u geen fiscaal attest wenst, mag een vrijblijvende gift op BE35 7390 1259 4237,  
De Takel, Elisabethlaan 221, Oostende

**Met vermelding 'gift voor de Takel'**



**Dankzij de betrokkenheid en inzet van velen, beleefden we allen een fantastische zomer! Bedankt aan jongeren, vrijwilligers en medewerkers! Tijd om onze dromen voor meer ruimte voor de jongeren waar te maken!**

Voor de jongeren is het belangrijk dat wij dit samen met vrijwilligers kunnen doen. Voelt u zich geroepen en denkt u dat u de werking tot dienst kan zijn, hetzij praktisch, materieel of pedagogisch? Aarzel niet om contact op te nemen!

## We kunnen er weer tegen...?!

Dat niet alles verloopt zoals je gepland hebt, is vast een levensles die ruimer dan bij mezelf ligt! ☺ Dat gebeurt zowel in vervelende zin van tegenslagen als in positieve zin van aange-name verrassingen.

Zo wil ik terugblikken naar wat op Takelfront en bij mezelf gebeurde de voorbije maanden. Vooreerst vonden er weer fantastische meerdaagse projecten en uitstappen plaats waarbij we U kunnen zeggen tegen de onschatbare inzet van heel wat mensen die hieraan meewerkten! In de eerste plaats aan de jongeren en ouders die zichzelf overtuigden om het avontuur in te duiken. Zeker ook belangrijk is de energie en moed waarmee de begeleiders en jeugdwerkers deze mooie ervaringen mee vorm gaven en tot een goed einde hielpen brengen. Daarnaast blijven ook de vele ontmoetingen beroeren. Hetzij bij het wegpinken van een traan bij het vertrek van een jongere of een collega, hetzij het samen vieren en het kunnen delen van lief en leed om nieuwe krachten te vinden om door te gaan.

Ik noteer tevens momenten van bomvolle instuiven in het jeugdhuis, de dolfijne dinsdagen voor de meisjeswerking, de pure eenvoud van het krabben vangen en het naar strand kunnen gaan, een bezoekje aan de brandweer, de vele mensen die de Takel nabij zijn en zoeken om een verschil te maken ten goede van de jongeren en hun context!

En natuurlijk deden de zonnestrallen deugd bij het opladen van onze batterijen! Persoonlijk mocht ik deugddoende vriendschap ervaren op Theater aan Zee, een cultuur evenement waar we ook met de Takel gretig van proeven!

De kers op de taart was voor mij de reis naar Turijn, de bakermat van Don Bosco. Samen met mijn echtgenoot Johan, Jos Claes en twee superfijne gezinnen met jonge kinderen uit het Leuvense lieten we ons bekoren door de salesiaanse spirit.

Zo te beschouwen, kunnen we er weer samen tegen aan!

***Bedankt aan allen die deze zomer mee op weg gingen!***



### Belangrijke data om te noteren:

Zaterdag 23/11/2019: tussen 14u-18u= wijndegustatie in de Takel

Vrijdag 29/11/2019: verwendag sponsors en opendeur scholen in de Takel

Zondag 2/2/2020: Don Boscoviering bij de Clarissen

Zaterdagavond 21/2/2020 - 20u: toneelopvoering Speranza 'de droomexpress'

Zondagmiddag 22/2/2020 - 15u: toneelopvoering Speranza 'de droomexpress'

Zaterdag 21/3/2020: pasta-avond tvv De Takel

# Najaarsactie De Takel: wijn in aanbieding ten voordele van inrichting spelruimte jongeren

In navolging van vorig jaar verkopen we terug een assortiment wijnen en bubbels ten voordele van De Takel. Dit keer werken we samen met Sabor d'O uit Oostende die ons weet te verrassen met kwalitatieve en eigentijdse wijnen uit Spanje. Zij verdelen enkel exclusieve wijnen die niet in de supermarkten terug te vinden zijn.



We hebben terug een aantal verschillende pakketjes voorzien zodat er voor ieder wat wils is.

Hieronder volgt een omschrijving over deze wijnen en bubbels met afbeelding van de flessen.

## Bestellen kan je via onderstaande kanalen:

- per mail : [dagcentrumdetakel@donbosco.be](mailto:dagcentrumdetakel@donbosco.be)
- persoonlijk: aan de deur : Elisabethlaan 221 – 8400 Oostende of aan een medewerker

U kunt bestellen tot donderdag 5 december 2019. Bestellingen kunnen afgehaald worden in de takel (Elisabethlaan 221, 8400 Oostende) op 12 en 13 december 2019 tussen 14u en 19u. Zijn deze data niet haalbaar, neem dan contact met ons op en dan vinden we een oplossing. Uitzonderlijk kunnen we de bestelling persoonlijk leveren.

**Voor de betaling** hebt u de keuze tussen cash of storten op het rekeningnummer van De Takel Oostende: BE35 7390 1259 4237 met vermelding van naam en geplaatste bestelling.



**Wijndegustatie voor de geïnteresseerden**

**op zaterdagmiddag 23/11/2019**

**van 14u – 18u in de Takel, Elisabethlaan 221, Oostende.**

*Wij danken u alvast voor de steun!!!*

*Peter en Edith.*

## Bestelformulier wijn najaarsactie De Takel

NAAM : .....  
STRAAT + NR. ....  
POSTCODE + PLAATS : .....  
EMAILADRES : ..... TELEFOON : .....  
TOTAAL TE BETALEN: ..... EURO  
CASH - PER OVERSCHRIJVING (omcirkelen a.u.b.)  
HANDTEKENING VOOR AKKOORD BESTELLING

WIJN	PRIJS	OMSCHRIJVING	IK BESTEL	KOSTPRIJS
	€ 35/ 3 flessen € 60/ 6 flessen  <b>LIBALIS - ROSÉ-</b>	Intense roze kleur. Een verleidelijke geur van tropische vruchten en rode bessen, gemengd met bloemige noten. In de mond zijde-zacht, combinatie van aangename zoetheid en frisse citrus. Heerlijke fruitige afdrank <b>100% Garnacha</b>		
	€ 30/ 3 flessen € 55 / 6 flessen  <b>LOPEZ &amp; HARO - wit -</b>	Strogele kleur. Tonen van rijp fruit, dadels en bananen vallen op in combinatie met de <b>2 maanden rijping op houten vaten</b> , een frisse en vlezige wijn met een aangename goed gebalanceerde nadronk. <b>100 % Viura</b>		
	€ 30/ 3 flessen € 55/ 6 flessen  <b>BARDOS - wit -</b>	Strogele kleur met groene schijn en een intens aroma van fruit zoals perzik, citrus en minerale toon. Volle smaak met goed geïntegreerde aciditeit en een karakteristieke afdrank met toets van anijs. <b>100 % Verdejo – Do. Rueda</b>		
	€40 / 3 flessen €75 / 6 flessen Francesc Ricart <b>CAVA</b>	Traditionele cava gemaakt met de typische druiven <b>Xarel-lo, Macabeo en Paredada</b> ; 14 maanden gerijpt op fles, maar behoudt toch nog de frisheid die ervoor zorgt dat deze cava een zeer genietbare aperitief is.		
	€ 30/ 3 flessen € 55/ 6 flessen  <b>LOPEZ &amp; HARO TEMPRANILLO rood</b>	Aroma's van rood fruit en zoethout die typisch is bij deze Tempranillo variëteit. Deze wijn rijpte 3 à 4 maanden op nieuwe vaten en brengt een smakelijke wijn, rijk aan fruit en een zoete tannine structuur met lange nasmaak.		
	€ 35/ 3 flessen € 60/ 6 flessen  <b>EGO BODEGAS GORU ORGANIC bio – rood</b>	Deze <b>Bio</b> wijn uit Do.Jumillia heeft een heldere paarsrode kleur met een krachtig aroma van intens rijp fruit. Volle, fruitige in goed balans met een frisse aciditeit en zachte, aangename tannines. <b>100 % Monastrell</b>		
	€ 35/ 3 flessen € 60/ 6 flessen  <b>LOPEZ &amp; HARO CRIANZA - rood -</b>	Intense kleur en een aangenaam aroma van rijp fruit. In de mond is hij zacht, expressief, elegant en combineert hij het fruitig karakter met de houttoets van het vat die in perfecte balans is. <b>Tempranillo, Garnacha en Graciano</b>		
	€40 /PAKKET-1 <b>LOPEZ DE HARO</b>  <b>3 flessen rood</b>	<b>HLH Tempranillo &amp; HLH Crianza:</b> zie boven <b>HLH Reserva:</b> Dit is een elegante, volle wijn met een complex aroma van rood fruit en kruidige tonen door de 20 maanden rijping in Franse en Amerikaanse eiken vaten.		
	€45 / PAKKET-2  <b>BARDOS</b>	Knappe geschenkdoo's met 3 flessen uit het prestigieuze wijngedebied Do. Ribera del Duero. Eén witte Verdejo, een stevige rode Crianza en een karaktervolle, full body Reserva wijn		
<b>TOTAAL</b>				€

## SPECIAL MOVES UIT HET JEUGDHUIS!

In de zomervakantie was komen en gaan een tophema: in juli verlieten Cirilo en Mathijs met spijt in het hart het jeugdhuis. Twee Italiaanse EVS'ers Michaela en Serafina ondersteunden 2 maanden de zomerwerking maar zijn intussen terug huiswaarts, net zoals Claudia die een jaar prachtig werk leverde in het jeugdhuis maar ook terugkeerde naar haar thuisbasis in Italië. We wensen jullie allen heel veel succes toe met de nieuwe drive in jullie leven!



In juli vervoegde Salesiaan Hoan Poam het team van het jeugdhuis: WELKOM! Hij neemt hieronder even het woord:

### Goeie dag iedereen, mijn naam is Pham Xuan Hoan.

Op 15 juli kwam ik aan in de Takel Oostende om in het jeugdhuis te werken als vrijwilliger. Ik ben Salesiaan van Don Bosco. Ik kom uit Vietnam en ik ben 32 jaar oud. Mijn geboortedorp ligt in het zuiden en dichtbij de stad Ho Chi Minh. Twee jaar en tien maanden geleden kwam ik naar België als missionaris. Mijn eerste tien maanden woonde ik in Heverlee en mijn voornaamste bezigheid was Nederlands leren. Daarna deed ik twee jaar stage in het Don Bosco college te Hechtel.

Mijn hobby's zijn: voetballen, basketballen en knutselen. Ik moet toegeven dat ik nu al gebeten ben door het jeugdhuisvirus. Ik sta heel graag bij de jongeren, ik wil er zijn voor hen en activiteiten organiseren zodat ze aangename momenten kunnen beleven. Het is mijn wens dat ik een vriend en een broer van hen kan worden.

Kortom, het salesiaanse leven is echt een hemel op aarde voor mij: ik kan mijn droom waar maken!



Op 21 augustus konden we tevens de nieuwe jeugdhuismedewerker Arnould Kalisa verwelkomen! Tien kerngedachten die hem typeren: 24 jaar jong, voetbaltrainer, sportief, gaat graag op reis, sociaal, met een hart voor jongeren, teamplayer, goedlachs, afkomstig van De Panne, vaste vriend van Lore. Dat belooft!

**Activiteiten in de zomervakantie** Ondanks dat het bij momenten op de tanden bijten was door het nijpend tekort aan vaste krachten, waren er veel **toffe momenten in de vrije instuif**, ontmoetingsmomenten met externe organisaties, een pak **activiteiten buitenshuis!** We

haalden een hoog bezettingscijfer in de instuif met een gemiddelde van 45 jongeren per dag. Eén van de verschillende grootse activiteiten was ongetwijfeld 'We like to move it cup 2' aan de Nieuwe Stad in samenwerking met Arktos en Samenlevingsopbouw. Na een spannende finale tussen De Visboertjes en Shinners 2-2, wisten de shinners in de strafschoppen reeks het laken naar zich toe te trekken. We hadden ook prijzen voor beste keeper Kyano Vanacker en beste speler van het toernooi, youngster Florean. Naast het toernooi was er randanimatie voorzien zoals (nu al) befaamde footpool door Claudia en Cirilo en een meisjesactiviteit van Arktos.



Tijdens de zomermaanden organiseerden we enkel voor **meisjes vrije instuif op dinsdagnamiddag** en vanaf september op zaterdagmiddag van 14u-18u.

De meisjeswerking heeft deze zomer niet stil gezeten. Van schoonheidssalon naar cupcake experimenten, het kwam allemaal aan bod

deze zomer. We zijn begonnen met een nieuwe start en trots om mee te delen dat we een paar 'vaste' meisjes hebben; sommigen "waggen" zelfs de stap om ook op andere momenten de instuif te bezoeken. Hopelijk zien we nog heel wat nieuwe gezichten tijdens het schooljaar! Je kan de meisjeswerking elke zaterdag terugvinden in De Takel van 14u-18u. Indigo is in ieder geval super enthousiast om iedereen te ontvangen!



## Jongerenteam

De voorbije maanden hebben we sterk geïnvesteerd in het verhogen van de participatie van de jongeren die al langere tijd verzoend zijn met het jeugdhuis. Dat resulteert momenteel in sterke bijeenkomsten **van een jongerenteam** waarbij we al succes oogsten bij het actief meedenken. We koesteren de stille hoop hen ook sterker te maken in het mee ondersteunen. Team jeugdhuis lacht jullie toe!









**Jeugdhuis De Takel**  
 Elisabethlaan 221  
 8400 Oostende

# Stuten In De Takel

Zoek je een rustige plaats om je boterhammen op te eten, een plaats waar je goedkoop een drankje en of een versnapering kan kopen? dan is jeugdhuis De Takel de place to be! Na het eten kan je ontspannen door gebruik te maken van onze biljart, pingpong, Pea, Playstation,...

**Vanaf 30/09** Op schooldagen  
 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag  
 12u00 tot 13u45  
 Gratis Toegang!!!

## Takeltjes uit het dagcentrum

### Zomerkamp naar Vencimont

Begin juli vertrokken we met **een vijftiental jongeren op ridderkamp naar Vencimont**. Een vertrouwde kampplaats waar we steeds een warm welkom krijgen van Josse en Hilda.



We hebben koning Theofiel en de ridders van de Vierkante-tafel geholpen om het gouden zwaard terug te vinden. tevens genoten we van de mooie streek. De gasten genoten van het spelen in het nabije riviertje. Met de jongsten van de groep zijn we op ontdekking geweest naar de Grotten van Han waar we prachtige stalactieten en stalagmie-

ten mochten bewonderen. Daarna zijn we met een safari-car de vele diersoorten in hun natuurlijke leefomgeving gaan verkennen. Al deze dieren leefden hier vroeger in de natuur zoals de wolf, de bruine beer, de lynx, de Europese bizon en de veelvraat. De groter gasten zijn het zwaard gaan zoeken in het kasteel van Bouillon. Daar hebben ze zich laten



meevoeren door de herinnering aan ridders en zich laten verrassen door de dans van de roofvogels in open lucht. Op het einde van het kamp hebben we het gouden zwaard gevonden en was onze missie volbracht. Alle ridders konden trots terug keren naar Oostende.

Gedurende deze dagen logeerden in de Takel kinderen van dagcentrum Stuw Heist, eveneens een werking binnen Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen.

### Gezinswerking; een aanbod voor groot en klein

Na een geslaagde **fin de saison bij een BBQ** aan het begin van de zomer, genieten we naar jaarlijkse van het uitgebreid aanbod van **Theater Aan Zee**. Met de kids doen we mee het opnemen van de openingsvideo van TAZ. Gedurende een ganse week proeven we van theater in het familiepark. Enkele voorstellingen doen



ons goed lachen! Samen met enkele ouders en jongeren trekken we naar de voorstelling 'forever Happily', een zalige ontspannende avond.

Op vrijdag 2 augustus **picknicken** we met enkele gezinnen in 't Bosje van Oostende. Het is een fijne middag waarbij we gezellig samen kunnen zijn. En wie gewonnen heeft met het spel KUBB, dat moeten we misschien niet publiceren?! We kunnen alvast zeggen dat we ons rot geamuseerd hebben!

**Houffalize** ... Dankzij de sponsors Medios en Kiwanis Noordzee en veel lobby-werk is het dit jaar toch weer mogelijk om met alle gezinnen op gezinsvakantie te gaan. De traditie om naar Oteppe te gaan wordt omgezet naar het **logeren in appartementen in Vayamundo te Houffalize in de Ardense bossen**. Carlos van International Tours brengt ons met de autocar veilig op de bestemming. Het worden 3 volle dagen genieten van het zwembad, de stralende zon, rotsklimmen, een stadswandeling of langere avonturenwandeling, de uitwisseling tussen ouders, het samenspelen van de jongeren, ouders en begeleiders. Op het einde is er naar jaarlijkse gewoonte de diploma-uitreiking van de fiets- en stapkilometers. We zijn allemaal trots op de geleverde prestaties!



### Met de kinderen en de fiets onderweg....

Samen met 3 jongeren van het dagcentrum trok begeleidster Anneke erop uit met de fiets. **Een heuse fietstocht** volgde en hun tentje konden ze opzetten in **Koekelare**. De eerste dag werd gekenmerkt door teamwork waarbij de jongeren elkaar hielpen om samen op een grote muur van stro balen te raken. En het lukte. De gemoedelijke sfeer zette zich verder in de groep. 's Avonds genoten ze van wat spaghetti en een bezoek van Lina, Kathy en Edith. Dag twee kenmerkte zich eerder met wat pijn aan de poep en wat meer regen. Maar de dappere fietsers lieten **de moed niet zakken en geraakten goed en wel terug in Oostende**. Een **gelijkaardige** fietstrip maar dan naar Nieuwvliet in Nederland, ondernamen vier jongens onder leiding van Sofean. Peter kwam hen 's avonds achterna met proviand en de tentjes en gebruikte zijn connecties om de jongeren een exclusieve 'vlieg' avond te bezorgen. Bij thuiskomst zaten er veel kilometers in de kuiten!

## Wereldrecordpoging WC-zitten ten voordele van de Takel

Ouder Jimmy breekt in juli het **wereldrecord WC-zitten** door dit maar liefst 115 uren vol te houden! De opbrengst van deze originele actie bracht €450 op voor dagcentrum de Takel! Een dikke merci Jimmy voor jouw inzet!

### Start van het schooljaar

Na zo'n zalige en warme zomer kunnen we alleen maar vol energie starten aan het nieuwe schooljaar! We wensen alle kinderen en ouders veel goede moed en veel geluk om dit nieuwe schooljaar te doen slagen!

VZW Qqleq deed een mooie ondersteunende geste waarmee we alle jongeren konden voorzien van **splinternieuw schoolgerief** en een aanzet konden geven voor de opstart van hun hobby's. Lieve en Gratiana staan weer paraat om kids tijdens het studiemoment mee te ondersteunen. **Fernand zwaait af na jaren dienst** met spijt in het hart ... we zullen je inbreng missen en appreciëren heel sterk wat je voor jongeren hebt betekend, ook al is het resultaat niet altijd even zichtbaar! Bedankt!

### Het onderonsje draait op volle toeren....

De zomervakantie blijkt geen hindernis te vormen om volk te trekken naar het wekelijks ontmoetingsmoment op maandag 't Onderonsje. Begin september is Kesha langsgeslagen in het onderonsje om heel wat ouders en kinderen een frisse coupe te knippen voor het nieuwe schooljaar. En kok Jan verwent de bezoekers met kooksessies 'op maat'. Hartelijk dank Kesha en Jan voor jullie inzet voor de Takel!



**Zoekt u een goed doel om te steunen? Zin om iets te organiseren? Zeker doen!**

Jeugdhulp Don Bosco vzw - De Takel Oostende, is dit jaar terug een goed doel voor de acties in het kader van De Warmste Week! Neem zeker contact met ons op!

Meer info [www.goededoelen.be](http://www.goededoelen.be) van de Koning Boudewijnstichting.

# Takelweetjes uit de salesiaanse gemeenschap

## En God ziet dat het goed is...

Dit was de titel in kerk & leven van Oostende na de viering van het 60 jaar bestaan van de zusters Clarissen in 'Zonnelied'. Op 16 juni vierden ze dit met een feestelijke eucharistieviering waar bisschop Lode Aerts voorging in concelebratie met de provinciaal en de salesianen van Oostende. Dagelijks mogen de salesianen voorgaan in hun eucharistieviering en zo met hen bidden voor de intenties van familieleden, weldoeners, vrienden en kennissen.



God ziet inderdaad dat het goed is die onderlinge verbondenheid van beide religieuze gemeenschappen en hun aandacht voor de noden van de mensen met wie ze verbonden zijn. (foto 1) Die verbondenheid met God en mensen hebben wij ook nog op een andere manier beleefd wanneer we tijd namen voor een retraite. Stan in de abdij van West- Vleteren, Jos en Cirilo in de abdij Catsberg en Biju in het salesiaans huis te Farnières.

De vakantie maanden werden gekenmerkt door vele ontmoetingen. Verschillende mensen kwamen even op bezoek of logeerden een tijdje in de gemeenschap. Een jaarlijks wekerende ontmoeting is een avond met de provinciale raad van de salesianen die in het klooster van de Clarissen een driedaags conclaaf houden en altijd weer een avond tijd vinden om onze gemeenschap te bezoeken. Dit jaar bezochten ze ook de kerk van St. Jan de Doper op de Elisabethlaan. In de pastorie zullen het komende jaar twee Europese vrijwilligers studenten van de Takel kunnen wonen. De pastorie zelf zal ook ten dienste staan voor de pastorale activiteiten van de pastorale eenheid.



Twee Europese vrijwilligers studenten, Michela en Serafina (uit Italië) logeerden bij ons en waren een goede hulp voor het jeugdwerk in de vakantie.

Begin juli namen we afscheid van Cirilo, een blij en vrolijke jonge salesiaan die na een jaar werken in de Takel zijn studies Theologie verder zet in Rome.



Maar in de gemeenschap van Oostende kwam een andere jonge salesiaan: Hoan Pham (32 j), Viëtnamees, die zich vlug ingeburgerd heeft in onze gemeenschap en in het jeugdwerk.

De maand september dienst zich aan als een maand waar we materieel ons huis willen verbeteren. Maar daarover een volgende keer.

Jos Stevens

## Extra Takeltjes

### Internationale uitwisseling in Madrid met jongeren van De Takel

Zoals reeds aangekondigd in de vorige editie vertrokken 5 jongeren eind juni naar Madrid om samen met 30 andere jongeren uit vijf verschillende landen uit te wisselen over het thema jong ondernemerschap. Het was een geweldige ervaring voor alle deelnemers. We willen vanuit de Takel blijven zoeken om jongeren te betrekken bij dergelijke internationale uitwisselingsprojecten, we ervaren dit als een belangrijke meerwaarde!



**Zaalvoetbalcompetitie 2019-2020 in de Barloke...** We beginnen er terug aan. We treden terug aan in de 4de reeks van de liga van de Barloke. Na onze 3de plek van vorig jaar zouden we graag dit jaar meedoen voor de titel en hiermee ook een promotie afdwingen. Dit is natuurlijk niet het belangrijkste want wij willen vooral veel voetbalvreugde creëren bij onze jongeren maar we hebben een team die weldegelijk een potje kan voetballen dus mogen we dit zeker ambiëren.

**Thema diversiteit aangestuurd vanuit de DenkTakel: hoogtepunt op Fier op het Westerkwartier!** Op 8 september 2019 waren heel wat Takelaars helpende handen op het wijkfeest op het St. Catharinaplein. Velen namen deel aan het diversiteitsspel dat Anneke in goede banen wist te leiden. Zie ook foto's op het middenblad.

vayamundo  
Oostende

Zeedijk 290-330 - B-8400 Oostende  
Tel: 078 156 100



Elisabethlaan 22  
8400 Oostende  
059 55 04 50  
oostende.elisabethlaan@kbc.be  
www.kbc.be

**Bank en verzekering**



**SANITREND**  
SANITAIR & VERWARMING

“ De Takel houdt uw persoonsgegevens bij in functie van hun activiteiten (zoals het tijdschrift, uitnodigingen,...) In opvolging van de nieuwe Europese privacywet (GDPR) die op 25 mei 2018 in voege ging, willen we je eraan herinneren dat je contactgegevens zijn opgenomen in ons adresbestand.  
Indien u dit niet langer wenst, dan kunt u ons dat altijd laten weten zodat we uw gegevens uit ons adresbestand kunnen verwijderen. Dat kan op het volgend mailadres: dagcentrumdetakel@donbosco.be “



**UNICARS.be**  
OOSTENDE - DIKSMUIDE - BRUGGE

FordStore Oostende - Torhoutsesteenweg 710 - 8400 Oostende

*blijf op de hoogte van alle nieuwtjes  
en weetjes over Unicars, Ford, ...*



TRAITEUR

JAN WYDOOGHE

CHEF



0479 90 10 19  
info@chefonthemove.be  
www.chefonthemove.be

ON THE MOVE

*international*  *tours*



uw ziekenfonds

**CM Oostende**

leperstraat 12 • 8400 Oostende  
Tel. 059 55 26 11  
E-mail: oostende@cm.be  
Website: www.cm.be



**ELEKTRO**  
 **LEFEBVRE**

# Therapeuten voor jongeren Oostende



Laagdrempelige psycho-  
therapeutische begeleiding  
voor jongeren  
– anoniem – onmiddellijk –  
kortdurend – gratis

Meer info : [www.tejo.be](http://www.tejo.be)  
Kaaistraat 11 Oostende