

Kantoor van afgifte 8400 Oostende Mail - V.U. Jos Stevens, Elisabethlaan 221, 8400 Oostende - P408625

**Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen v.z.w. - afdeling Oostende**

1 april 2019... 31 jaar geleden ontvingen we de eerste jongere in de Takel !
Intussen maken al heel wat jongeren deel uit van de geschiedenis van de Takel.
In elke editie van het Takeltje publiceren we minstens één van de verzamelde anekdotes.

Memoires van E & Y, de tweeling van 'destijds' in het dagcentrum

De kampen, de vele spelletjes in de tuin en op strand, gaan zwemmen, naar het pleintje, fietsen, kusttochten... teveel om op te sommen.

Prachtige herinneringen!

We hebben ook heel hard gelachen met de grappige begeleiders. ..

Eén zus reed eens met haar fiets in de tramsporen en viel vol verontwaardiging 'als een tram dat kan, ik toch ook?' Haar tweelingzus ontspoorde dan weer met de billecar van de dijk tot op het strand! En zo haalden ze nog tal van stoten uit.

Tevens zijn er herinneringen aan de snoepspot tijdens de vasten, de vanilleroompudding van Erna, schoentje knutselen en aan de schouw zetten voor de sint, het feesten met de verjaardagen, het buiten eten, Annemieke en Rozemieke...

Wij hebben er fantastische kinderjaren beleefd, door de Takel konden we in de nestwarmte van ons gezin blijven. Thuis was het te klein om veel te spelen en te weinig geld om overal aan mee te doen.

We zijn er nu 38 en willen heel graag nog eens die mooie jaren herbeleven!

GIFTEN

Voor wie de algemene 'Takel'werking in functie van de jongeren en hun gezin financieel wilt ondersteunen, kunt u een bijdrage storten op volgende rekeningen:

Indien fiscaal attest gewenst, een gift vanaf €40 / jaar,
BE80 7370 4480 7777, Jeugdhulp
Don Bosco Vlaanderen vzw, Waaistraat 6, Eeklo

***Met vermelding 'gift voor de Takel Oostende,
graag fiscaal attest'***

Indien u geen fiscaal attest wenst, kan een
vrijblijvende gift, BE77 7390 1259 4742, De Takel,
Elisabethlaan 221, Oostende

Met vermelding 'gift voor de Takel'



Van harte proficiat voor velen...

Het is begin juni wanneer ik met veel goesting mijn pen opraap om de eerste woorden voor dit Takel-nummer te schrijven. De voorbije maanden boden zoveel warme momenten om er glimlachend bij te mijmeren ... vreugde moet je delen, is het niet?.

De paas-en meimaand zijn een tijd van festiviteiten thuis in de gezinnen en in de Takel. Juni is het portaal naar de zomervakantie na uiteraard de laatste loodjes van toetsen, examens en evaluaties.



Samen vieren van verjaardagen en communicanten: aan iedereen **proficiat!**. Mama's in de kijker met moedertjesdag, papa's aan de top bij vadersdag. **Bravo!** Mooie momenten met enthousiaste kinderen die optreden tijdens een turn-of schoolfeest. **Piccobello!** na al die inspanning en het volhouden! Gezonde competitiegeest bij dedeelnemers aan de zaalvoetbalcompetitie, **fantastisch!**

Eind mei is een feestelijk gebeuren van collega Kathy, die in het huwelijksbootje stappen met Kurt. **Proficiat K&K!**

Stagiairs zwaaien af in dagcentrum en jeugdhuis af na een geslaagde stage in de Takel! **Onze gelukwensen!** Dank aan José die na een aantal maanden vrijwilligerswerk in het Jeugdhuis terug naar zijn heimat vliegt. **Veel succes!**

Ook proficiat aan Freya van het Jeugdhuis, op facebook lezen we rond deze dagen dat het kindje in haar schoot groeit en al zo groot is als een chocoladetaart.

Begin juni vieren we mee met het suikerfeest. **Gefeliciteerd** aan de jongeren, die samen met hun ouders de ramadan gelovig vorm gaven en het konden volhouden!

En nu is er de zomervakantie: een zee van tijd om dingen te doen die we graag doen of wat we verwaarlozen en er nu eens extra tijd voor uittrekken. Willen we er samen werk van maken? Ik wens je **nu reeds proficiat** als je het probeert thuis, in de Takel, op reis, op kamp, op een fietstocht, op het strand...

Laat ons allen van de zomer genieten!

TAKELACTIVITEITEN 'TOPE'

(=tesamen voor niet-West-Vlamingen ☺)

Het elkaar inspireren, depaneren en aanvullen.

Op 1 april toastten we na een spetterend feestjaar samen op **31 jaar Takelen in Oostende**. Zo blijven we geschiedenis schrijven!

We krijgen wel eens de vraag "wat heeft het jeugdhuis met het dagcentrum te maken?" Eerlijk? Initieel bitter weinig, het zijn twee aparte werkingen... het ene is vrije tijd voor jongeren en het andere is jeugdhulpverlening.

Maar toch! Toch is er veel meer dan dat!

Een grote gemeenschappelijke deler is de keuze om **op weg te gaan met jongeren die het verdorie niet gemakkelijk hebben in onze samenleving**.

Beide teams doen dit vanuit eenzelfde drive het diepe geloof & vertrouwen in de jongere en van hieruit op zoek gaan naar kansen om de jongeren te doen groeien. Jongeren in hun krachten zetten! Of anders gezegd: we werken in de stijl van Don Bosco! Een missie met diepe tentakels en brede gedragenheid! Dat op zich verbindt ons als jeugdwerkers, hoe verschillend de opdracht ook mag zijn.



Eind april zaten team jeugdhuis en team dagcentrum samen om stil te staan bij belangrijke basishoudingen als jeugdwerker en hulpverlener zoals omschreven in de visie van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. Het werd een inspirerende uitwisseling.

Begin juni volgde Mathijs en enkele begeleiders van het dagcentrum eenzelfde **vorming** over 'gamen'. Een gedeelde ervaring waardoor we geprikkeld worden in zowel het jeugdhuis als het

dagcentrum. Misschien bedenken we wel samen een spectaculair fortnite bosspel, een kwestie van de jongeren vanachter hun PC's te krijgen.

Zo gebeurt het wel eens dat begeleiders of vrijwilligers **hun talenten inzetten voor elkaars werking** en zo de krachten bundelen!

We zetten ons samen in voor de buurt en samenleving.

Voor de wijkwerking Westerkwartier verdelen we de krachten en zetten we samen onze schouders onder wijkinitiatieven. Zo nemen we op zondag 8 september mee aan de slotmanifestatie van 'Fier

op het Westerkwartier': een grote buurtpicknick op het st-Catharinaplein in het thema van verbondenheid in diversiteit.

We spreiden letterlijk en figuurlijk een selfmade deken en organiseren een potluck. Een potluck is een gezamenlijke maaltijd waarbij elke deelnemer of groep deelnemers eten meebrengt (vaak zelf bereid) en dat deelt met alle andere aanwezige gasten. Het idee is dat men met minimale kosten toch een zeer gevarieerde maaltijd heeft, waarbij het "luck"-element speelt.

Het deken wordt vooraf gemaakt in workshops onder leiding van experts die de knepen van het vak leren van kunstenaars Mia Nollet: de 'kilts' vertellen verhalen van deelnemers!



Alle jongeren die in de buurt naar een middelbare school gaan, kunnen tijdens de middagpauze in '**stuten in de Takel**' in het jeugdhuis terecht voor wat ontspanning, een luisterend oor, een dak boven het hoofd, ... dat project dragen we samen 'uit solidariteit'. Nu Freya er al even van tussenuit is en Indigo pas halfweg juni kon starten, besloot team-dagcentrum om de laatste maand alle dagen de middagpermanentie tijdens 'stuten in de Takel' voor zich te nemen.

Even belangrijk is '**de grote gezamenlijke opknapdag**'. Daar waar veel mensen samen zijn, gaat er al eens 't één en 't ander stuk. Omwille van de duurzaamheid en het optimaliseren van onze ruimtes nodigden we collega's en vrijwillige handige en vlijtige Harry's en Mary's uit om hieraan mee te helpen.

Best gezellig!

Zo zie je maar: jeugdhulp en jeugdwerk kunnen perfect bij elkaar aansluiten.

Getuigenis uit 30 jaar Don Bosco De Takel in Oostende

De Takel betekent voor mij familie, liefde en vriendschap.

Het is de plaats waar ik mij als stagiair en toekomstig hulpverlener in een warme en familiale sfeer verder heb kunnen ontplooien en ben kunnen groeien als mens.

Het is de plaats waar ik mijn toekomstige vrouw heb ontmoet, waar ik nu mijn leven mee ben aan het opbouwen. De kiem van ons nakende huwelijk werd in de Takel gelegd.

Het is ook de plaats waar ik met plezier terugkeer om met de ex-collega's te helpen bij een of andere activiteit. Telkens in een ontspannen en vriendschappelijke sfeer.

De Takel voelt voor mij als een warme thuis.

SPECIAL MOVES UIT HET JEUGDHUIS!

Belangrijk nieuws voor het jeugdhuis: we hebben een vervangster voor Freya gevonden. We geven haar het woord:



Hey iedereen,
Mijn naam is Indigo, de nieuwe beroepskracht sinds juni. Ik ben net afgestudeerd als sociaal werker in Gent en start met heel veel enthousiasme aan deze job. Zelf ben ik een creatieve duizendpoot die me bezig hou met schilderen, muziek, ... Noem een idee op en ik wil er iets van maken samen met jullie! Echt sportief ben ik niet, maar ik hou van een uitdaging. Dat zal nog lachen worden bij de voetbaltornooien.
Het is heel belangrijk dat jongeren een plek hebben waar ze geen zorgen hebben en op hun gemak kunnen ontspannen. Heb je een luisterend oor nodig? Iemand om ééntje mee te bijlarten of iemand die met jou je dromen wil waarmaken? Heb er dan geen twijfel bij want het is bij mij dat je moet zijn!

Welkom in De Takel Indigo! We willen er samen met jou een lap op geven!

Footpool-tornooi tijdens de Paasvakantie

“Footpool is DE trend van 2019. Een amusement mix van voetbal en poolbiljart”

“De naam verklapt al veel: u speelt het spel met de voeten in plaats van een keu. Doel is om zo snel mogelijk de zwarte bal te scoren, nadat u eerst alle ballen van uw kleur hebt weggespeeld. Zo goed als alle regels in het normale poolbiljart gelden hier. Populair in Engeland en Nederland, maar ook in ons landje komt de trend stilletjes aanwaaien.”

Nog voor dit artikel verscheen in zowat alle Belgische kranten, was het eerste footpool-tornooi van jeugdhuis De Takel reeds een feit.

Op woensdag 10 april werd de footpool van het jeugdhuis voor het eerst voorgesteld aan het grote publiek. Dit tijdens een evenement op het Geitenplein in Oostende. Heel

wat jongeren kwamen langs en maakten kennis met dit nieuwe, toch wel speciale, spel. Het werd gekeurd en goed bevonden!

De footpool is het resultaat van een mooie samenwerking tussen het jeugdhuis en een klas uit de Petrus & Paulus Campus West. Wij willen hen dan ook nog eens extra bedanken!

We mogen onszelf nu wel echte ‘trendzetters’ noemen.



Met jongeren naar Turijn!



“Het was werkelijk een onvergetelijke reis voor ons en voor mij de eerste keer naar een ander land écht op reis gaan” vertelt één van de deelnemers van de Turijnreis. Met een groep van 9 trokken Biju en Mathijs onlangs naar Turijn.

Hoe zullen we deze ervaring omschrijven? Eigenlijk moet je dit gewoon meemaken om te weten wat het is. Toch enkele kenmerkende woorden. Het was voor de jongeren van het jeugdhuis een kennismaking met de prachtige natuur, een nieuwe cultuur en met elkaar als groep. Natuurlijk ging dit samen met de nodige ambiance en sfeer. Het was de uitgelezen kans om Don Bosco en zijn bezieling te leren kennen op de plaatsen waar hij zelf geleefd, gestudeerd en gewerkt heeft. Een boeiende tocht die ieder van ons aangezet heeft om verder te kijken naar onze werkomgeving en onze rol in de takel. Het verblijf in de hostel in Milaan en de prachtig gelegen verblijfplaats in Asti dompelden ons onder in de Italiaanse gastvrijheid. **Dankzij de betrokkenheid en inzet van velen, beleefden we een unieke reis dat voor zowel de jongeren als voor ons een trip werd om nooit te vergeten: 1000x DANK!**



Afscheid Jose

Vrijdag 31/05/2019 nam het team van het jeugdhuis afscheid van Jose Gala. De Spaanse EVS-vrijwilliger keert begin juni terug richting Madrid na een periode van 9 maanden hulp in jeugdhuis de Takel.

Biju verwerpt ons op de laatste werkdag van Jose met een heerlijke maaltijd en we gingen samen richting Airport Bowling.

We willen Jose graag bedanken voor alle hulp en

ondersteuning gedurende zijn vrijwilligersperiode en wensen hem het beste voor de toekomst toe.

Gracias por todo Jose!!

Een internationale uitwisseling...

Na de heavy periode van de examens, gaat Biju met een vijftal jongeren uit het jeugdhuis op Europese uitwisseling naar Madrid. Het thema is jong ondernemerschap. Een unieke kans.





Takeltjes uit het dagcentrum

Klussen en zwemmen voor het goede doel

Na de schitterende inleefnamiddag over Guatemala waren de jongeren één en al enthousiasme om geld in te zamelen voor gezinnen die het daar moeilijk hebben om rond te komen. Tuinstoelen, fietsen en studietafels werden geboend, het materiaal kocht werd geschikt, het onkruid gewied. Als slot zochten de kids sponsoring voor de zwemmarathon. We sprokkelde €213 bijeen!

Driedaagse in Brussel

Door file-en GPS-mysteries starten we onze driedaagse met de jongeren bij onze afspraak in de kazerne te Peutie . Pascal van de militaire politie escorteert ons naar de MP-blok waar we kennismaken bij een drankje, om dan aan tafel te gaan. Daarna begint onze eerste 'militaire' activiteit van de driedaagse. De sportinstructeur Ronny is positief verrast van de snelheid en de kennis van onze jongeren. We zijn vooruit op zijn tijdsschema !!! Na het vieruurtje zoeken we onze weg naar ons verblijf, het internaat van Don Bosco Woluwe. Ondanks de regen was het voetballen op de speelplaats een topper. We smulden nog heerlijke hotdogs voor de verjaardag van één van de jongeren. Zoals de traditie het voorschrijft eindigen we de dag met een avondwoordje (meten) en een glaasje kampmelk.

De tweede dag was een verwendag in Bobbejaanland. Veel durfgrenzen worden verlegd.

Straffe verhalen worden verzameld. Een stralende zon helpt ons hierbij.

Onze laatste dag in Brussel start met de drukte van inpakken en opruimen. Door een voorbeeldige samenwerking is deze klus vlug geklaard en rijden we terug naar Peutie. Ronny daagt ons uit voor een aantal leuke estafettes. Hier zien we, ondanks de vermoeidheid, een ongelooflijke inzet van iedereen wat tot spannende wedstrijdjes leidt. Na de maaltijd breekt echter een officieel moment aan: de diploma-uitreiking ! Op basis van hun lichtpuntje (kwaliteit) gedurende de driedaagse krijgen ze een bevestiging van inzet, beloond met chocolade.

Een mooie afronding, met de bijhorende uitdrukking : 'tot volgend jaar !'.

Bedankt iedereen voor deze fijne driedaagse !!!



Trip naar Canterbury

Het is al een tijdje geleden dat we met het dagcentrum de oversteek naar Engeland gemaakt hebben. Het plan om dit nog eens te doen, eer de Brexit doorgevoerd wordt, groeide... het was echter niet simpel om alle papieren in orde te krijgen.

Zo vertrokken we uiteindelijk met drie jongeren's morgens vroeg richting Calais. Na een vlekkenloze grensovergang reden we op de linkerkant, richting Canterbury waar we het pittoreske centrum bezochten en een lonkende boekenwinkel binnenstapten. Na een echte Mc Donaldsmaaltijd keerden we terug naar Dover. Ginds maakten we een mooie natuurwandeling op de immense 'white cliffs'. Dit liet wel een enorme indruk op ons. Als je daarbovenop loopt heb je namelijk een fantastisch zicht op de zee en de haven.

Op de terugweg werden we wel tegengehouden aan de grens. Maar brave kinderen laten ze sowieso door...

Eerste en plichtige communies

In het dagcentrum waren we getuige van verschillende communicanten. Met de leefgroep vierden we dit met een zwemfestijn in Lago, het Olympisch zwembad van Brugge. Proficiat aan de communicanten!

Vormingen



dat het leefklimaat positief beïnvloedt. Het voorkomen van en gericht kunnen omgaan met agressie leidt tot een veiliger klimaat voor de jongeren en medewerkers en tevens het gezin. Lesgeefster Greet Lust maakte ons wegwijs in het hanteren van tools van Nieuwe Autoriteit en traint ons in ons geweldloos te verzetten daar waar we de jongeren neigen volledig kwijt te spelen in de opvoeding. Een jongere verhoogt zijn weerbaarheid, zelfvertrouwen en zelfbeheersing door deel te nemen aan een **vormingssessie 'Aandacht in Actie'**, aangeboden door Arktos. De training geeft zicht op de eigen manier van reageren en leert de jongere om doelen te stellen en te bereiken.



Dagcentrum De Wip en De Takel sloegen de handen in elkaar om een vierdaagse vorming te volgen van **Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet**. In beide teams zijn we op zoek naar een krachtige opvoedingsstijl

Don Bosco Vorming en Animatie organiseert bijna jaarlijks **een herbronningsreis naar Turijn** om medewerkers uit de huizen van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen aan de bron te laten proeven van de levensloop en het levenswerk van Don Bosco. Anneke nam dit jaar vanuit de Takel hieraan deel. Onder leiding van Cyriel en Carlo werd ze ondergedompeld in het Turijn van de jaren 1800. Ze bezochten het geboortedorp, de plaats waar Don Bosco zijn opleiding genoot, het oratorium in Valdocco dat hij uitbouwde en een aantal prachtige kerken. Daarnaast was er ook voldoende tijd om van gedachten te wisselen over het jeugdwerk in deze moderne tijd en te genieten van heerlijke Italiaanse ijsjes. De reis was een grote meerwaarde op heel wat diverse vlakken. Een echte aanrader!

Stagiaire Lindsay nam de jongeren van het dagcentrum onder haar armen en leerde hen heel wat bij over **gevolgen van pestgedrag** en hoe het anders kan.



Huwelijk Kathy en Kurt

Op 25 mei gaf begeleidster Kathy haar ja-woord aan Kurt! Met collega's, jongeren en ouders tekenden we present op deze dag. De misviering werd een heus pareltje en alle voorbereidingen waren duidelijk tot in de puntjes in orde.

Na een meer dan geslaagd huwelijksfeest konden Kathy en Kurt hun valiezen inpakken om te gaan genieten van een prachtige huwelijksreis. We wensen hen vanuit De Takel een fantastische levensreis samen toe en een voorspoedig liefdesleven.

Vliegproject met de vliegvereniging 'Jan-van-Gent' onder impuls van Peter Depovere!

Tijdens het weekend van 11 & 12 mei 2019 had de vliegvereniging 'Jan-van-Gent' uit Nieuwvliet (NL) duovluchten met een parapente aangeboden. 42 mensen schreven zich in en sponsorden hiermee De Takel! Helaas waren de weergoden ons dit weekend minder goed gezind. Maar geen nood, **Arnold en Marlies overhandigden intussen al de cheque met de opbrengst van € 1730**. Alle enthousiaste deelnemers krijgen een te goed bon om alsnog de uitdaging aan te gaan! Sommigen waagden intussen reeds de vlucht!

Trampoline gevraagd! Confituur te koop!

Momenteel zijn we volop bezig met het maken en verkopen van confituur. Deze keer doen we het ten voordele van een nieuwe trampoline en de verfraaiing van de speeltuin. Onze trampoline is na meer dan vijf jaar trouwe dienst 'stuk'gesprongen. Indien je toevallig in de buurt bent en vers gemaakte confituur smaakt je wel: één adres, de Takel!



Takelweetjes uit de salesiaanse gemeenschap

'Mens naar Gods beeld'

In de maand mei gingen we op bedevaart naar Lourdes - Oostakker. In de binnentuin van het priesterhuis stellen vijf blokhutten de geloofstocht van een mens voor. In die blokhutten werd prachtig en op een creatieve manier uitgebeeld hoe wij dit in en met onze gemeenschap dag na dag proberen: werken aan het geluk van onszelf en van anderen, vooral van jongeren die minder kansen kregen. We herkenden er de doelstellingen in van ons leven, van onze gemeenschap en van alles wat er in en rond de Takel gebeurt.

De salesianen in Oostende verwezenlijken dit eerst en vooral door de dagelijkse zorg en aandacht voor de jongeren die het jeugdhuis bezoeken. Daarnaast door de pastorale inzet van de vier Salesianen en het engagement van Biju en Cirilo bij eerste communie- en vormselvieringen van enkele Oostendse



parochies. Zij assisteerden ook de catechisten bij het vormselweekend in de abdij Bethanië te Loppem. Op vraag van de scholen De Groeiboom, de Vlieger en Vogelzang gaven Cirilo en Biju in enkele klassen hun geloofsgetuigenis.

Op Paasmaandag bezochten we met onze gemeenschap het nieuwe huis in Amsterdam waar o.a. de salesianen Jan Van Oycke, Simon en Andy, die vroe-

ger werkzaam waren in de Takel, nu een nieuw jeugdwerk bezig zijn op te starten. En op de terugweg hielden we even halt in de abdij van Zundert, waar Harold, vorig jaar nog in onze gemeenschap, is ingetreden.

We luisterden naar een conferentie van de provinciaal Wilfried Wambeke in het klooster van de Clarissen rond de invloed die Franciscus van Sales op het leven en werk van Don Bosco heeft gehad. De provinciaal was ook enkele dagen bij ons voor zijn jaarlijkse provinciale visitatie. En hij bevestigde ons en moedigde ons aan in deze goede geest van samenhang en broederlijke liefde verder te leven en te werken.

Naar jaarlijks gewoonte hebben we met Pinkstermaandag onze familiedag. Het is altijd een fijne bedoening om je dichte naasten te kunnen uitnodigen in



ons huis. Met bijzondere dank aan kok Jan, Ria, Viviane & Noël.

En wij kunnen nu al verklappen dat onze gemeenschap tijdens de vakantie weer voor enkele veranderingen zal staan.

Jos Stevens

Enkele aangename ontmoetingen:



vayamundo 
Oostende

Zeedijk 290-330 - B-8400 Oostende
Tel: 078 156 100



Elisabethlaan 22
8400 Oostende
059 55 04 50
oostende.elisabethlaan@kbc.be
www.kbc.be

Bank en verzekering



SANITREND
SANITAIR & VERWARMING

“ De Takel houdt uw persoonsgegevens bij in functie van hun activiteiten (zoals het tijdschrift, uitnodigingen,...) In opvolging van de nieuwe Europese privacywet (GDPR) die op 25 mei 2018 in voege ging, willen we je eraan herinneren dat je contactgegevens zijn opgenomen in ons adresbestand.
Indien u dit niet langer wenst, dan kunt u ons dat altijd laten weten zodat we uw gegevens uit ons adresbestand kunnen verwijderen. Dat kan op het volgend mailadres: dagcentrumdetakel@donbosco.be “



UNICARS.be
OOSTENDE - DIKSMUIDE - BRUGGE

FordStore Oostende - Torhoutsesteenweg 710 - 8400 Oostende

*blijf op de hoogte van alle nieuwtjes
en weetjes over Unicars, Ford, ...*



TRAITEUR

JAN WYDOOGHE

CHEF



0479 90 10 19
info@chefonthemove.be
www.chefonthemove.be

ON THE MOVE

international  *tours*



uw ziekenfonds

CM Oostende

leperstraat 12 • 8400 Oostende
Tel. 059 55 26 11
E-mail: oostende@cm.be
Website: www.cm.be



ELEKTRO
 **LEFEBVRE**

Therapeuten voor jongeren Oostende



Laagdrempelige psycho-
therapeutische begeleiding
voor jongeren
– anoniem – onmiddellijk –
kortdurend – gratis

Meer info : www.tejo.be
Kaaistraat 11 Oostende