

Kantoor van afgifte 8400 Oostende Mail - V.U. Mark Tips, Elisabethlaan 221, 8400 Oostende - P408625

**Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen v.z.w. - afdeling Oostende**

Wie de Takel financieel wilt ondersteunen, kan een bijdrage storten:

Indien meer dan €40/jaar en graag fiscaal attest gewenst,
BE80 7370 4480 7777, Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen vzw,
Waaistraat 6, Eeklo. Met vermelding 'gift voor de Takel Oostende,
graag fiscaal attest'

Indien u geen fiscaal attest wenst, kan
een vrijblijvende gift op BE35 7390 1259 4237,
De Takel, Elisabethlaan 221, Oostende,
met vermelding 'gift'



Met deze zelfgemaakte droomvangers
symboliseren de jongeren hoe
belangrijk jullie support wel is
om hun toekomst, hun dromen
te helpen waarmaken!
Namens het hele Takelteam en
Jongeren willen we alle
vrijwilligers, alle sponsors,
alle supporters nog eens
nadrukkelijk bedanken!!!

" De Takel houdt uw persoonsgegevens bij in functie van hun activiteiten (zoals het tijdschrift, uitnodigingen,...)
In opvolging van de nieuwe Europese privacywet (GDPR) die op 25 mei 2018 in voege ging, willen we je eraan
herinneren dat je contactgegevens zijn opgenomen in ons adresbestand.
Indien u dit niet langer wenst, dan kunt u ons dat altijd laten weten zodat we uw gegevens uit ons adresben-
bestand kunnen verwijderen. Dat kan op het volgend mailadres: dagcentrumdetakel@donbosco.be "

EDITORIAAL DOOR KRISTINE

Van winter naar lente

Net zoals de klimatologische omstandigheden in de vrije natuur wisselden en het soms leek dat de natuur de opeenvolging van de seizoenen vergeten was, zo varieerde het leven de voorbije maanden in De Takel.

Na de kerstvakantie danste de winter nog even met de vorst, maar vrij vlug brak de dooi door.



Met de komst van het nieuwe jaar, hadden we het genoeg om heel wat nieuw leven te mogen verwelkomen. Een aantal jongeren kregen er een broertje of zusje bij. We kregen eveneens berichten van oud-gedienden dat ze papa of mama geworden waren. En voor ons top of the bill, was het nieuws dat collega Kathy bevallen is van een superschattige dochter Elisa!!! PROFICIAT AAN ALLE KERS-VERSE OUDERS, BROERS EN ZUSSEN!!!!

Januari is de Don Boscomaand, en allerlei activiteiten wezen erop dat de laatste dag van de maand Don Bosco's dag was. We vierden eervol zijn naamfeest met de jongeren, natuurlijk de corona indachtig gebeurde dat in kleine groepjes. Ook met de medewerkers van het dagcentrum en het jeugdhuis werd apart gevierd. Activiteiten die deugd en energie gaven.

Tussendoor konden de sportievelingen hun stramme winterspieren voorbereiden op de lente: een wandeltocht in voorbereiding op een Turijntocht, lopen op het strand en balinitiatie in de Veiling. De winter gaf zich echter zomaar niet gewonnen. Een week sneeuwpret varieerde de buitenactiviteiten in het maken van een sneeuwman, sneeuwballengevechten of een pandoering op het gladde ijs. Daarnaast konden de jongeren zich met creativiteit opwarmen





bij enkele leuke knutselactiviteiten, in workshops graffiti en muzikale rap of bij het ontwerpen van wenskaarten. Bij dit alles bleven we ook focussen op de nodige begeleiding: groeps- en persoonlijke gesprekken, ondersteuning bij schooltaken & administratieve vragen, teamvergaderingen, vormingen....

Zo sloop de kortste maand bijna geruisloos voorbij. Plots was moeder zon daar en de temperatuur bereikte in de weerstations nieuwe records. De zon straalde boven de Takel en de staalblauwe lucht vroeg naar meer. De maand eindigde met enkele lentedagen. De tuin herleefde en de gezichten van jong en oud fleurden op. Schoollopen werd weer mogelijk voor ook de oudere gasten en spelen in grotere groepen in de buitenlucht betekende een warme hemel van verschil. De paashaas maakt zich klaar; wij mogen weer paaseieren rapen.

We kijken uit naar het grote lentefeest: Pasen, dat ons hopelijk ook innerlijk zal doen verrijzen in vriendschap en inzet. Ons jaar wordt immers gestuwd onder het motto 'Door hoop bewegen'. Hoop is geloven dat het goed komt, liefde is geloven dat het goed is, las ik ergens. Hoe wij dit alles beleefden en met uw steun blijven hopen, lees je dit Takelnummer.



Bergexpeditie richting turijn, bakermat van don bosco

In 2021 organiseren we een integraal Takelproject: jeugdhuis, dagcentrum en salesianen sloegen de handen in elkaar voor een fantastisch wandelproject.

We zochten een zestal geïnteresseerde en gemotiveerde jongeren die anders daartoe geen kans krijgen. Vlugger dan verwacht schreven zich al 11 jongeren in. Op 15 februari maakten we kennis met elkaar en waagden we een eerste voettocht. We wandelden samen van Westende naar de Takel. Goed voor onze eerste 12 kilometer. De sfeer en de goesting zit erin!

Naast een stevig trainingsprogramma, zijn we samen met de jongeren op zoek naar sponsoring. Dat zowel voor de financiering de voettocht



deze zomer in de bergen van de Gran Paradiso - Italië en de driedaagse voorbereiding in de Ardennen, alsook voor het materiaal dat we hierbij vandoen hebben.

De jongeren zelf willen zich inzetten voor enkele verkoopacties: we zijn gestart met het verkopen van snoepzakjes à €4 euro.

De zakjes kunnen afgehaald en betaald worden aan de Takel op de weekdays tussen 9u en 17u.

Op zondag 6 juni willen de jongeren een ontbijt organiseren. We vrezen echter dat we er een alternatief zullen voor zoeken. Je hoort hier wel nog over!

Indien je een centje wil storten, mag dit uiteraard ook. Op bladzijde twee vind je de gegevens. Voor deze storting zet je de vermelding 'gift bergexpeditie De Takel' Wil je iets betekenen of meer te weten komen over het project. Laat het zeker weten aan Biju, Edith of Kristine!



TAKELTJES JEUGDHUIS & DAGCENTRUM

Don Bosco gevierd ten huize De Takel



Het feest van Don Bosco vierden we samen met de jongeren op een jeugdige manier. Hoan, Pedro en Biju loodsten tijdens de noveen de kids doorheen de boeiende levenswandel van Don Bosco.



In een workshop 'Graffiti' ging Pedro met de artistieke talenten van jongeren aan de slag: een Don Bosco schilderwerk schitterde boven de toeg van de instuif. Fran, Ele en Hoan verzorgden een lichtshow en een wensboom. In die boom werden kaartjes met een kort 'oorwoordje' opgehangen. Een spannende biljarttoernooi werd ingezet door Teresa en Arnauld.

Dit jaar konden de kinderen van het dagcentrum Don Bosco jammer genoeg niet samen vieren met extra vriendjes of familie. Toch werd het een fijne dag. Een lekkere maaltijd, een Don Bosco-speurtocht en olieballen als vieruurtje. Om de mooie dag af te sluiten kreeg elke jongere een lief kaartje van iemand uit de leefgroep en van zijn/haar individuele begeleider.



Op 31 januari zelf vulden hiphop-klanken en rappeluiden de instuif onder leiding van Madsin, Biju en Kristine. Een eerste opname werd gemaakt. De jongeren konden hun aanvoelen in verband met de lockdown kwijt in een rapversie. Alles ter ere van Don Bosco!

Onder het motto van kunst EN cultuur!

Onder het motto van kunst EN cultuur!

In de koudere wintermaanden werd er heel wat geknutseld, getekend, geknipt, geplakt, geschilderd, geboetseerd, enzovoort. Sommigen ontpopten zich tot ware kunstenaars, terwijl anderen toch liever wat van de zijlijn toekeken. Tijdens de workshops Graffiti



onder leiding van Pedro en de knutselactiviteiten in het dagcentrum lieten de jongeren zich van hun creatiefste kant zien.

Met behulp van 'Iedereen Verdient Vakantie' konden drie groepjes jongeren op uitstap naar het Memorial Museum in Passendale en wandelden we in de loopgraven. De jongeren vonden het leuk en leerrijk. We konden de verschillende wapens, kledij,.. bewonderen, kijken naar een film, kledij van toen aantrekken en schrijven in morse code. De loopgraven en het kunnen lopen onder de grond vonden de jongeren al helemaal de max. De lichten flikkerden en er hing een spannende sfeer. Het was een interessante activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is.



Studio Takel



Op de allerlaatste dag van 2020 ging in het jeugdhuis een splinternieuwe muziekworkshop van start: de *All round hiphopworkshop* door de Oostendse rapper MADSIN. Om de twee weken komt deze stoere rapper onze jongeren motiveren en laat ze hun muzikale talenten ontdekken. Tijdens de workshop gaan we aan de slag met beats, schrijven we rapteksten en nemen deze op. Aan de hand van professionele programma's mixt MADSIN onze rapstukjes aan elkaar en zo hebben we al twee coole rapnummers op onze teller staan.



In het eerste nummer konden de jongeren hun gevoelens kwijt over de lockdown en het tweede nummer liet ons op Valentijnsdag wegdromen over de liefde. De workshops zijn

erg toegankelijk en al heel wat jongens en meisjes zijn de revue gepasseerd.

Maar we zijn nog lang niet klaar! We werken nu aan een echte Takelsong. Binnenkort horen jullie ons rappen op de radio STAY TUNED!







TAKELTJES JEUGDHUIS & DAGCENTRUM

Opnieuw leven in de sportwerking



vrijwilliger om jongeren te motiveren en om Hoan en Arnauld bij te staan tijdens deze sportactiviteiten. We kijken er alvast naar uit om opnieuw wedstrijden te mogen organiseren en buiten leuke sporten te spelen!

Oeha...waaw: goed nieuws! We mogen opnieuw sporten in sportzaal de Veiling! Hoan en Arnauld slaagden erin om heel wat jongeren terug aan het sporten te krijgen. Iedere zondag kunnen onze tieners en jongeren in de namiddag komen proeven van verschillende sporten, zoals badminton en voetbal. Hussein, een jongere uit het jongerenteam, engageert zich als

Is het succes van de workshop van Teresa en Arnauld fake news? Bè nèen!!



In het jeugdhuis stond de maand februari in het teken van nepnieuws. De hele maand lang hing de instuif vol artikels over fake news met vele voorbeelden. De jongeren konden aan de hand van tekstjes uitleg ontdekken wat er vals was aan verschillende nieuwsberichten en advertenties. Als slot was er een succesvolle workshop aan 8 jongeren: ze kregen pertinente informatie over wat fake news is, wie het verspreidt, met welke doeleinden en wat de gevaren er van zijn. Daarna volgde een interactief spel waarbij de jongeren aan de slag gingen met nepnieuwsberichten. Ze ondervonden aan den lijven hoe snel nepnieuws zich verspreidt en hoe gevaarlijk het kan zijn. Er ontstonden interessante debatten tussen de jongeren. Aan het einde van de workshop gaven Teresa en Arnauld nog 10 tips en tricks mee om fake news te onderscheiden van echt nieuws. In de toekomst zullen ze nu wel twee keer nadenken voor ze zomaar een artikel op sociale media delen!



STAGIAIRS FLANKEREN DE TAKELWERKING ! WELKOM !!!



Jamie Calus. Eerste jaar Graduaat Orthopedagogie

Ik volg stage in het dagcentrum sinds oktober, ik blijf hier nog tot halverwege mei. Ik ben 29 jaar, mama van 2 kindjes en ik woon in Bredene. Mijn hart ligt bij kinderen en ik wil alles in het werk wil zetten om hen vooruit te helpen. Ik ben blij dat ik deze kans krijg om bij te leren en de kinderen te leren kennen.



Bieke Lauwaert. 3e jaar Bachelor sociaal werk, 2de stageperiode in het dagcentrum.

Ik ben behulpzaam en hou ervan om samen met kinderen te werken en hen bij te staan waar nodig. In mijn vrije tijd hou ik mij vooral bezig met mijn minipaardjes. Een hobby die ik deel met de kinderen! Verder speel ik piano. Ik hoop veel leerrijke momenten te beleven en er samen een leuke stageperiode van te maken!!



Rawya Talhaoui: specialisatie jaar Howest Brugge, stagiair in jeugdhuis

Ik ben afkomstig uit Marokko en spreek vlotjes Arabisch, Frans, Engels en begrijpt al aardig wat Nederlands. Ik doe enkele maanden stage in het jeugdhuis in het kader van mijn postgraduaat 'Migratie en vluchtelingen'. Ik zal onder meer de meisjeswerking mee vorm geven.



Tover Klingen. 2de jaar Bachelor in de orthopedagogie, stagiair in het dagcentrum.

Ik ben een zorgzaam persoon en hou me graag bezig met kinderen. Ook vind ik het leuk om spelletjes te spelen en een lach op de kids hun gezicht te toveren! In mijn vrije tijd hou ik me met van alles bezig, ik heb geen specifieke hobby. Eén van mijn passies blijft dansen, ook al stopte ik de lessen. Ik dans verschillende stijlen. In de Takel hoop ik op een leuke en leerrijke periode samen!

DE TAKEL IS JULLIE DANKBAAR VOOR JULLIE INZET

NIEUWTJES UIT DE SALESIAANSE GEMEENSCHAP

Terugblikkend konden we stellen dat het in de Takelgemeenschap toch wel een bewogen tijd is geweest.

Het vorige Takelblaadje was nog niet verstuurd of het coronavirus sloop onze gemeenschap binnen. Quarantaine en isolatie, twee woorden die een nieuwe inhoud kregen. Gelukkig was Pedro de reddende engel die voor de logistieke ondersteuning kon zorgen. De kerstdagen werden bijgevolg in mineur gevierd.

Naar het eindejaar toe, liep alles terug wat zijn gewoon verloop. Of toch zo goed als, want de vermoeidheid bleef nog een heel tijdje voelbaar. Op oudejaar dankten we samen in de kapel voor het voorbije jaar en vroegen we Gods genade voor het nieuwe jaar. Daarna hieven we een glas en spraken de hoop uit dat we veilig en gezond het jaar mochten starten.

Op 3 januari vierden we de 82ste verjaardag van Stan. Weliswaar met gemengde gevoelens want de gezondheid wil niet altijd mee.

Halfweg januari kwam de provinciaal Wilfried Wambeke op bezoek, luisterde naar het wel en wee van de gemeenschap en leidde een bezinningsmoment. Verder stelde hij het provinciaal beleidsplan voor en gaf toelichting bij het salesiaans integriteitscharter 'Maatregelen ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag'.



Naar jaarlijkse traditie was er de voorbereidingsnovene op het feest van Don Bosco. Vanaf 22 januari wisten we ons verbonden met de zoveelste mensen die verweven zijn met onze gemeenschap en met De Takel. We baden in het bijzonder voor allen die te maken hebben met het coronavirus.

De feestdag van Don Bosco op 31 januari kreeg uiteraard in de gemeenschap aandacht. Andere jaren vierden we het samen in een feestelijke eucharistieviering met de vele Takelvrienden. Dit jaar was het een gebeuren dat we onder elkaar vierden. In de namiddag vervulde muzikale klanken het jeugdhuis met Studio Takel.



In de nasleep van het Don Boscofeest bewezen de medewerkers van het dagcentrum en het jeugdhuis in regie van Sofean en Kristine in hun eigen bubbel Don Bosco alle eer. Een waardig alternatief voor het personeelsfeest van andere jaren. Beide teams worden met elkaar verbonden door het uitvoeren een smakelijke opdracht voor elkaar.

Een feest dat we evenmin lieten voorbijgaan is de herdenking van Franciscus van Sales. Als Salesianen zijn we naar hem genoemd.

Net voor het begin van de vasten spraken we tijdens een gemeenschapsvergadering af hoe we de veertigdagetijd vorm konden geven en stonden we stil bij wat broederlijk delen voor ons betekent. Op Aswoensdag lieten we ons bestrooien met as.

Tijdens een bezinningsmoment eind februari kregen we info over de jaarspreuk die de Algemene Overste voorstelde voor de hele Salesiaanse Familie: 'Door hoop bewogen'. Het is een actueel thema, zeker in deze coronatijden.



Begin maart staat Biju gepakt en gezakt klaar om naar zijn thuishaven te vertrekken. Een uitgesteld bezoek aan zijn familie en zijn vrienden was door het virus eerder uitgesteld. Maar nu zijn alle documenten in orde en kan hij uitzien naar een deugddoend verblijf in India.

Eind maart is er een onlinemeeting tussen Oostende en Kerala. De jongeren van het dagcentrum hebben een inleefdag over India...wie kan hen beter gidsen dan Biju!

Wist-je-TAKELdaTJES ? Wist je dat...



- Sinds 1 maart 2021 we met het dagcentrum een samenwerking met stad Oostende hebben voor de aanstelling van een nieuwe opvoedingsondersteuner voor de speelpleinwerking? Onze lieve collega Anne Berlamont zal deze taak opnemen. In een volgende editie hierover meer!!!

- Op 1 april collega Lina deeltijds start in het project 1-Gezin-1-Plan? We zullen haar missen op de werkvloer in de Takel, maar gelukkig blijft ze nog enkele uren per week naar de Takel komen!
- Bijz eindelijk naar zijn geboortedorp in Kerala (India) kon reizen om zijn zieke mama en zus een hart onder de riem te steken? We wensen hem en zijn familie een blij weerzien!



- Alle medewerkers van het dagcentrum gevaccineerd werden tegen Corona? We duimen dat de medewerkers van het jeugdhuis en alle anderen ons vlug mogen volgen.
- We voor de meisjeswerking sponsoring krijgen van Hart voor West-Vlaanderen? Intussen bereiken Teresa en Rawya al toffe meiden; er mogen gerust nog een hele pak meisjes aansluiten!



- Eleonara, Francisco en Rawya privélessen Nederlands krijgen van Teresa?
- Team jeugdhuis en dagcentrum al begonnen zijn met toffe plannen te smeden voor de komende vakantieperiodes? We dagen de jongeren uit om mee te dromen.
- Rotary Oostende Ter Streep het jeugdhuis met hun toekomstdromen voor meer ruimte fantastisch helpen? Volgende keer hierover meer!
- Christine Pottier, lid van onze DenkTakel, sinds kort op pensioen is en Annemie Vanmol in juni volgt? We wensen hen een goeie nieuwe vaart!





UNICARS.be



FordStore Oostende - Torhoutsesteenweg 710 - 8400 Oostende

*blijf op de hoogte van alle nieuwtjes
en weetjes over Unicars, Ford, ...*



SANITREND

SANITAIR & VERWARMING

Verenigingstraat 39 - 8400 OOSTENDE
T: +32 (0)59 50 50 83



Bank en verzekering

Elisabethlaan 22
8400 Oostende
059 55 04 50
oostende.elisabethlaan@kbc.be
www.kbc.be



bervan

SLEUTELS, SLOTEN, BEVEILIGING &
ELEKTRONISCHE TOEGANGSCONTROLE



uw ziekenfonds

CM Oostende

Ieperstraat 12 • 8400 Oostende
Tel. 059 55 26 11
E-mail: oostende@cm.be
Website: www.cm.be

TRAITEUR

JAN WYDOOGHE

CHEF



0479 90 10 19
info@chefonthemove.be
www.chefonthemove.be

ON THE MOVE



ELEKTRO LEFEBVRE

vayamundo

Oostende

Zeedijk 290-330 - B-8400 Oostende - Tel: 078 156 100

Therapeuten voor jongeren Oostende



Laagdrempelige psycho-
therapeutische begeleiding
voor jongeren
– anoniem – onmiddellijk –
kortdurend – gratis

Meer info : www.tejo.be
Kaaistraat 11 Oostende