

Kantoor van afgifte 8400 Oostende Mail - V.U. Jos Stevens, Elisabethlaan 221, 8400 Oostende - P408625

**Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen v.z.w. - afdeling Oostende**

WIJ HEBBEN 100X UW STEUN NODIG!



Biju en Mathijs willen zes dagen met een minibusje vol jongeren van het jeugdhuis naar Turijn trekken, daar waar het jeugdwerk van Don Bosco begon. Het doel van deze trip is jongeren dichter te brengen bij het leven & de spirit van Don Bosco en zich te laten onderdompelen in een bad van de Italiaanse cultuur en natuur. Ook zal er ruimte zijn voor ont-

spanning, rijke momenten van ontmoeting en bezinning. De deelnemers betalen elk een bijdrage, maar het is voor onze jongeren onmogelijk om kostendekkend te betalen. Hiervoor hebben we de support van anderen nodig!

We zoeken **100 personen die elk €20 storten** als steuntje in de rug om deze unieke Turijnreis mee te helpen financieren.

Deze gift kunt u overschrijven op rekeningnummer: BE77 7390 1259 4742, jeugdhuis de Takel met de vermelding 'steun voor de Turijnreis 2019'

Het duitje extra van verschillende sympathisanten helpt deze droom voor de jongeren waar te maken, waarvoor hartelijk dank!

GIFTEN

Voor wie de algemene 'Takel'werking in functie van de jongeren en hun gezin financieel wilt ondersteunen, kunt u een bijdrage storten op volgende rekeningen:

Indien fiscaal attest gewenst, een gift vanaf €40 / jaar,
BE80 7370 4480 7777, Jeugdhulp
Don Bosco Vlaanderen vzw, Waaistraat 6, Eeklo

Met vermelding 'gift voor de Takel Oostende, graag fiscaal attest'

Indien u geen fiscaal attest wenst, kan een vrijblijvende gift, BE77 7390 1259 4742, De Takel, Elisabethlaan 221, Oostende

Met vermelding 'gift voor de Takel'



Focus op de eenvoud !

Terugblikkend op de zoveel intense mooie momenten die we de laatste maanden beleefden, kijken we uit naar een oase van rust... of is dat een stille hoop?

In een huis waar jong geweld centraal staat, leer je genieten van sprankeltjes stilte, een gebaar van vriendschap, troostende woorden, een schouderklopje, lachende gezichten, eventjes kunnen wegdromen, een geslaagde activiteit, lovende woorden op een rapport... Het zijn de kleine dingen die je dag maken!

Bij het aankondigen van de lente, verheugen we ons op de natuur die langzaam ontwaakt: de bloesems aan de bomen, het kleurenpalet van de narcissen en de krokusjes, het verlangen om weer in de tuin te kunnen werken en het er kunnen op uittrekken met de jongeren!

*Het frisse groen op jonge twijgen,
een tere tak met bloesemknop.
De natuur spreekt en zal niet zwijgen,
de lente volgt de winter op.*

*Pasen schenkt ons weer nieuw leven,
het oude is voorbij gegaan.
Een licht wordt ons gegeven,
om in het donker op te staan.*

*Pasen opent dichte deuren,
een voorportaal is ons bereid.
Een leven vol van lentekleuren,
een vleugje van de eeuwigheid.*



Zalig Pasen aan alle Takelvrienden!

TAKELACTIVITEITEN 'TOPE' (=tesamen voor niet-West-Vlamingen ☺)

Wat maakt ons tot opvoeder in een huis van Don Bosco ?

Tijdens een vormend moment delen we met de salesianen van Oostende, de medewerkers van het jeugdhuis en het dagcentrum onze eigen ervaringen in het jeugdwerk van vroeger tot nu en gaan hierover met elkaar in dialoog. Ieders verhaal is uniek en de moeite waard: de uitwisseling is rijk aan verhalen en geeft ons een boost in onze samenwerking.

We hisjen de vlag voor Don Bosco!

Met een glimlach blikken we terug naar alles waar Don Bosco ons de voorbije maand deed in beweging brengen! Of onder ons gezegd: we kunnen er weer tegen (aan)!

Negen dagen voor het Don Boscofeest startte het feest van Don Bosco in regie van Edith met assistentie van Peter, Biju en Cirilo. De jongeren kregen zicht op het leven van Don Bosco. De noveen werd afgesloten met een groot feest waarop de jongeren hun vrienden mochten uitnodigen om samen te spelen en te vieren.



Zaterdag 26/1 en zondag 27/1 werd het jeugdhuis feestelijk gevuld met muzikale klanken in het kader van optredens van Chambres d'O met meer dan 150 bezoekers.

Zondag 27/1 gingen de salesianen Jos en Biju de vreugdevolle viering rond Don Bosco voor in de kapel van de zusters Clarissen. Vreugde, verbonden aan de figuur van Jan Bosco, was de rode draad doorheen deze viering. De feestelijke viering werd afgesloten met het lied 'Padre, maestro ed amico: Vader, leraar en vriend. Dank aan het koor Weerklank, Paul aan het orgel en Cirilo op de gitaar. Na de viering was iedereen uitgenodigd voor een drankje en hapje in de wandelgangen van het klooster.



Dan was er nog een uniek Don Boscofeest in Bredene-Sas op donderdag 31 januari waar de salesianen Cirilo en Biju in de St.-Jozefskerk in Bredene de schoolviering opluisterden met grote inbreng van de kinderen van de Don Boscoschool.

HET PERSONEELSFEEST

Alle medewerkers met partners, de salesiaanse gemeenschap, het dagelijks bestuur waren welkom op een etentje en een gezellig samenzijn. Als speciale gasten waren de bakkers van Bentille ook uitgenodigd! Om te starten was er een spel met receptie in de 'Escaperoom' van het jeugdhuis.

Na het woordje van Jos Stevens schoven we aan bij een overheerlijke maaltijdenbuffet op Vlaamse Wijze, geserveerd door kok Jan. Het personeel van het dagcentrum zorgde voor een lekker dessertbuffet. Voor de jongsten onder ons werd er nog tot in de late uurtjes gedanst in het jeugdhuis.



DE PASTA-AVOND *In de middenbladzijde kunt u een aantal sfeerfoto's bekijken.*

Op 23 februari 2019 hadden we onze 8ste editie van onze pasta-avond. We konden weer rekenen op meer dan 300 bezoekers en wel 50 vrijwilligers om de avond vlot te laten verlopen! Met de opbrengst kunnen de jongeren van het jeugdhuis en het dagcentrum hun dromen voor grensverleggende activiteiten en kampen deze zomer grotendeels waar maken! Dank aan groot & klein om er bij geweest te zijn!

VREDESWANDELING 2019

Een jaar na de eerste vredeswandeling deden we het opnieuw. Op zondag 24 maart 2019 trokken we met een delegatie van de Takel samen met 36 andere organisaties door Oostende.

Onze stad, ons land en onze wereld zijn een kleurrijke mengelmoes geworden. Wij geloven samen met veel andere bewoners in ontmoeting, dialoog en diversiteit.

Onder de vlag van vrede wandelden we door de straten van de koningin der badsteden om onze stem te laten horen: iedereen hoort er bij, onvoorwaardelijk en zonder uitzondering

Getuigenis uit 30 jaar Don Bosco De Takel in Oostende

Christophe : Ik heb De Takel leren kennen omdat er familie was; ik heb in samenwerking met de jeugdrechter een ganse familie opgevangen voor een paar maanden, met telkens om de zoveel tijd een bespreking omtrent hoe alles verliep. Het was een ervaring rijker voor ons. We hebben het met plezier gedaan: de opvang en de kinderen naar school doen en terug halen. Met dank aan De Takel en de jeugdrechter. Doe zo verder zou ik zeggen.

Nadia : Jullie waren een super team toen mijn zonen het moeilijk hadden; jullie waren mijn steun in de tijd en de kinderen vonden het altijd leuk bij jullie. Soms met ups en downs maar toch kwamen ze, heel graag zelfs. De familie uitstap naar Oteppe vond ik super en de kinderen gingen graag op kamp. Nogmaals dank voor alles en ook aan Peter om in de tijd de foto's te willen nemen van de kruisjesviering.

Christophe : Dat is waar, de kinderen waren altijd blij. Het was bijna zoals thuis: ze werden ontvangen met open armen en ze hadden het naar hun zin.

Yasmina : Ons gezin heeft veel bijgeleerd. Onze dochter vond de tijd bij de activiteiten met de MP's een leuke periode. We houden nu nog altijd contact met De Takel.

SPECIAL MOVES UIT HET JEUGDHUIS!



Het is duidelijk dat 2019 heel wat in petto heeft voor de jongeren verbonden aan het jeugdhuis. Bijna onmogelijk om dat alles te bolwerken met een team van twee beroepskrachten en vier vaste vrijwilligers; gelukkig vervoegt stagiair Anke enkele maanden het team: welkom!

Naast de fun, de zorgen en de deugddoende momenten van iedere dag met de jongeren zoemen we toch even in op een aantal opvalligheden en toppers.

In **de vrije instuif** van woensdag tot en met zondag blijft het spelen van 'Fortnite' op de computers een pak jongeren boeien en oh wee als het internet de oren laat hangen, dan is de frustratie groot. En het liefst zouden de boys er nog enkele computers bij willen hebben! Gelukkig zijn er dan de medewerkers die de gemoederen wat kunnen bedaren en de jongeren aanzetten tot een alternatief.

Mathijs organiseerde een real biljartcompetitie. De winnaar is met een 'eervolle vermelding' gevierd! Cirilo leidde de FIFA-competitie in goede banen, Claudia assisteerde de jongeren bij het maken van ambachtelijke verse Italiaanse pizza's, Biju prikkelde de smaakpapillen met overheerlijke alcoholvrije mochito's...



Een adembenemend moment was zeker de twee optredens van Chambres d'O in het Jeugdhuis. Op zaterdag 26 en zondag 27 januari werd het jeugdhuis feestelijk gevuld met muzikale acts van 'the Nealions' en 'Plastica' - toevallig in het feestweekend van Don Bosco –met meer dan 150 bezoekers. Even Mathijs citeren "Beireleuk om zo veel nieuw volk in het jeugdhuis te verwelkomen! Het opent onze 'grenzen' en geeft nieuwe perspectieven aan onze jongeren die hiermee uit hun cocon moeten komen!" Of kort gezegd: het jaarthema van de Takel "diversiteit" is hiermee ingezet!

Cirilo heeft een nieuwe vipe gevonden in het thematiseren van de ruimte: in januari uiteraard Don Bosco, in februari Valentijn, in maart Carnaval en dan hebben we de Paastijd. Voor de verjaardagen hangt een 'dynamische' kalendertrein waarop



maandelijks aangegeven wordt wie de feestvarkens zijn die we niet mogen vergeten om te feliciteren! Van vieren gesproken: Freya trakteerde haar teamgenoten voor haar verjaardag op een heerlijke maaltijd!

Buitenshuis stonden in het voorbije trimester onder meer op het programma: een namiddagje naar de schaatspiste, trampolinespringen bij Hangtime, een KVO- match bijwonen (met dank aan de KVO!), receptie verzorgen bij de Don Boscoviering...



Er gaat geen woensdag of vrijdag voorbij of er is een activiteit te beleven in de **meisjeswerking** : dansen, muziek beluisteren, zingen, juwelen maken, een muziekquiz, heerlijke gebakjes bereiden onder assistentie van de bakkers n Bentille, shampoo maken, ...

Een topmoment was heel zeker het beautysalon op de internationale vrouwendag; en of dat het mooie meiden waren! En nu nog duimen voor een andere locatie!



Voor **de sportwerking** blijft voetballen de grote dada: elke zondagmiddag staan er een twintigtal jongeren klaar aan de deur van de Veiling om er te kunnen spelen, voornamelijk onder toezicht van Cirilo. De deelname aan de zaalvoetbalcompetitie loopt nog steeds voort; daarvan kunnen we al bijna een boek schrijven! Het is altijd een gedoe wie er mag meespelen, want de lijst van kandidaten is veel langer dan de spelers die nodig zijn. Gelukkig

heeft Sofean een haarfijn systeem uitgewerkt om dat pijnpunt onder controle te krijgen.

Ook leverden we topvoetballers af tijdens twee voetbalcompetities in Roeselare, de overwinningsroes lieten we over aan een andere ploeg.

Naast het voetbal namen verschillende jongeren enkele malen deel aan een MMA-fighting-tornooi. Mathijs en Sofean dromen ervan om deze zomer een aanbod van beachsport te kunnen aanbieden...







Takeltjes uit het dagcentrum

Driedaagse in Oud-Heverlee

Het nieuwe jaar was nog maar pas ingezet en onze valiezen stonden al klaar om drie dagen te verblijven in Oud-Heverlee. Zoals het stilletjes aan een traditie aan het worden is, mochten we logeren in het grote huis van de salesianen, temidden het vele groen. Wat een natuurbeleving!

Ginds aangekomen, per trein of per camionette, kregen de jongeren niet veel tijd om stil te zitten. Een bosspel, waar twee piraten (Freya en Vincent) hen opwachtingen.

's Anderdaags vertrok de groep richting Heverlee waar Jos Claes ons ontving voor overheerlijke 'frietjes met frikandel'. Daarna splitste de groep zich op in zwemmers en schaatsters. 's Avonds, bij een kopje warme karnemelk, beluisterden we elkaars verhalen.



De oudste groep moest echter nog eerst de weg terugvinden tijdens een avonddropping. Na een aarzelende start lukte deze opdracht en konden ze zich, na een lange, vermoeide, maar deugddoende dag, nestelen in hun slaapzak. Op de laatste dag bezochten we de bron van de 'Zoete Water', vooraleer we alles mochten inpakken om richting Oostende terug te keren.

Het was een leuke driedaagse... Bedankt lieve mensen in OHL!

Gezelschapsspelen met groot en klein

Tijdens een ouderwerking ging Jan Beyen aan de slag met ouders en kinderen om hen te verzoenen met de wereld der gezelschapsspelen. Het was niet alleen echt gezellig, het was ook al spelend leren!



Vriendjes en ouders op visite voor het Don Boscofeest

Voor hét Don Boscofeest in het dagcentrum trokken we op woensdag 30 januari de kaart van familie en vrienden. Na een super lekker feestmaal geserveerd door Erna, was er onder leiding van kok Jan Wydooghe een workshop waarbij de ouders hartige en zoete pannekoekeken leerden bereiden. De ouders waren zo enthousiast dat er zeker nog tal van workshops zullen volgen.



Voor de jongeren was het een vriendjesfeest. Elke takelaar mocht een vriendje meebrengen om mee op speurtocht te gaan. Het werd een groot succes: de ambiance was verzekerd én de schat werd gevonden! We kijken al rijkhalzend uit naar volgend jaar.

Pannenkoeken smullen en carnaval vieren, voetmassage en samen koken...



Een dagcentrum zou een dagcentrum niet zijn indien de kinderen geen prikkels tot allerlei activiteiten krijgen.

De voorbije maanden hadden we naast het dagdagelijkse kinderyoga, voetmassages met Véronique waarbij de jongeren de rust in hun

binnenste terug weten te vinden.

In een kookworkshop met Jan leerden de kids een gezonde boterham maken. We maakten salades en Spaanse tortilla's en leerden snijden met een echt koksmes.

Met carnaval swingden kids en begeleiders er op los en smulden ze na hun inspanningen pannenkoeken.



Daguitstap naar de kazerne in Lombardsijde



Tijdens de krokusvakantie kregen we de kans om een dagactiviteit bij onze peters van de Militaire Politie mee te maken. Bij aankomst gebod een streng bord boven hun camionette en de bijhorende zwaailichten ons hen te volgen naar de eerste activiteit. De MP's Vincent en Touhami daagden ons al uit met een zoektocht.



Slagregen en hevige wind konden ons niet tegenhouden. Na een lekkere spaghetti, met bijhorende tas koffie, moesten we in teams een volledig klauter-, spring- en durfparcours afleggen.

Als uitsmijter speelden de drie teams tegen elkaar een alternatieve 'tussen twee vuren', wat soms voor hevige discussies met de scheidsrechter zorgde.

Bedankt Touhami en Vincent voor de toffe dag !

Woordje van DANK aan onze vrijwilligers

In het dagcentrum worden we ondersteund door een aantal vaste vrijwilligers: Els, Lieve, Gratiana, Frank, Fernando, Jan B., Maarten, stagiairs, Huguette, Kesha. Onlangs vervoegden stagiair Steven, kok Jan en Véronique voor voetmassage ons vrijwilligerskorps.

Welkom aan de nieuwelingen en dikke merci aan alle vrijwilligers, ook wie 'per gelegenheid' voor ons klaar staat!



Vliegproject 2019

Tijdens het weekend van 11 & 12 mei 2019 wil de vliegvereniging 'Jan-van-Gent' uit Nieuwvliet (NL) duovluchten met een parapente maken. De opbrengst van dit vliegweekend gaat naar het dagcentrum.

GEZOCHT ! Personen die deze uitdaging willen aangaan, deze persoonlijke droom willen verwezenlijken,...

Meer informatie over deze grensverleggende activiteit te verkrijgen bij Peter:

dagcentrumdetakel-peter@donbosco.be

Takelweetjes uit de salesiaanse gemeenschap

Met en in de gemeenschap van de salesianen is er altijd wat te beleven. Op de eerste plaats proberen wij **zorg te dragen voor ons eigen leven**. Een leven dat gekenmerkt is door een persoonlijke en gemeenschappelijke beleving van ons christen en ons salesiaan-zijn.



Regelmatig nemen we tijd voor een bezinning. Zo hebben we de jaarspreuk van onze algemeen overste voor 2019 "Heiligheid ook voor jou" naar mekaar toe proberen te verwoorden. We mochten getuigen over ons leven, ons geloof, ons salesiaan zijn voor een groep vormelingen van Sint- Antoniusparochie, voor de kinderen van de Don Bosco lagere school van Bredene. Bij en Cirilo nemen ook deel aan een pastoraal initiatief van de pastorale eenheid van Oostende rond jongeren- en gezinscatechese genoemd 'de eerste dag'. Ze werken ook mee aan de voorbereiding op het vormsel en de eerste communie voor de drie parochies van Oostende centrum.

Permanente vorming vinden we ook een noodzaak. Daarom volgden we enkele conferenties o.a. tijdens de 'Stilte-dagen aan zee' 'geloven gaat verder', een initiatief van het decanaat Oostende. Stan volgt een cursus over Paulus, Jos is geregeld aanwezig op het aanbod van 'Leerhuis', waar gebed en bezinning en het delen van ervaringen aan bod komen. Bij en Cirilo namen deel aan een vormingsweekend in Oud- Heverlee voor de jonge salesianen.



Maar de meeste uren van de dag gaan naar de **zorg voor de jongeren** die naar het jeugdhuis en het dagcentrum komen. Dat is en blijft onze eerste zending in Oostende. We willen samen met alle personeelsleden, vrijwilligers en jongeren blijven streven naar een aangename, gemoedelijke en familiale sfeer. Want waar iedereen zich goed voelt, is er ook de bereidheid om mekaar in alle opzichten nabij te zijn en te helpen.

Op het provinciaal kapittel van de salesianen van 3-6 maart in 'Groenhove' Torhout, klonk deze oproep en boodschap ook en werden we hierin bevestigd.

En nu zijn we op weg naar Pasen. Een weg van delen zoals Jezus zijn leven deelde met ons.

TAKELNIEUWS UIT BREDENE



In juni 2018 kreeg het dagcentrum fiat van de Raad van Bestuur om in zee te gaan met partners uit Bredene met het oog op ondersteuning van jeugdwerk; het werken met en voor jongeren is immers het handelskenmerk van De Takel. De verbroedering met welzijns-

schakel De Caproen was een feit. Welzijnschakel De Caproen vzw is een pluralistische vereniging die zich inzet om mensen in armoede en kwetsbaarheid te versterken binnen de buurt van Bredene- Sas. In het najaar 2018 startten we samen het project ZetjeBie op woensdagnamiddag voor gezinnen. Ook zijn we zoekende hoe we de jongeren uit de buurt opnieuw een eigen stek kunnen geven waar ze zich thuis voelen en kunnen ontplooiën.

Op 19 maart toetsten we de projectuitwerking aan de beleving en ideeën van de buurtbewoners in een buurtbabbel, een wederzijds verhelderend moment!

Na de paasvakantie willen we ons verder bekendmaken tijdens de buitenspeeldag georganiseerd door gemeente Bredene.

vayamundo
Oostende

Zeedijk 290-330 - B-8400 Oostende
Tel: 078 156 100



Elisabethlaan 22
8400 Oostende
059 55 04 50
oostende.elisabethlaan@kbc.be
www.kbc.be

Bank en verzekering



SANITREND
SANITAIR & VERWARMING

“ De Takel houdt uw persoonsgegevens bij in functie van hun activiteiten (zoals het tijdschrift, uitnodigingen,...) In opvolging van de nieuwe Europese privacywet (GDPR) die op 25 mei 2018 in voege ging, willen we je eraan herinneren dat je contactgegevens zijn opgenomen in ons adresbestand. Indien u dit niet langer wenst, dan kunt u ons dat altijd laten weten zodat we uw gegevens uit ons adresbestand kunnen verwijderen. Dat kan op het volgend mailadres: dagcentrumdetakel@donbosco.be “



UNICARS.be
OOSTENDE - DIKSMUIDE - BRUGGE

FordStore Oostende - Torhoutsesteenweg 710 - 8400 Oostende

*blijf op de hoogte van alle nieuwtjes
en weetjes over Unicars, Ford, ...*



TRAITEUR

JAN WYDOOGHE

CHEF



0479 90 10 19
info@chefonthemove.be
www.chefonthemove.be

ON THE MOVE

international  *tours*



uw ziekenfonds

CM Oostende

leperstraat 12 • 8400 Oostende
Tel. 059 55 26 11
E-mail: oostende@cm.be
Website: www.cm.be



ELEKTRO
 **LEFEBVRE**

Therapeuten voor jongeren Oostende



Laagdrempelige psycho-
therapeutische begeleiding
voor jongeren
– anoniem – onmiddellijk –
kortdurend – gratis

Meer info : www.tejo.be
Kaaistraat 11 Oostende