

Kantoor van afgifte 8400 Oostende Mail - V.U. Jos Stevens, Elisabethlaan 221, 8400 Oostende - P408625

**Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen v.z.w. - afdeling Oostende**

Voor wie de Takel ten goede van de jongeren en hun gezin financieel wilt ondersteunen, kan een bijdrage gestorten:

Indien meer dan €40/jaar en graag fiscaal attest gewenst,
BE80 7370 4480 7777, Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen vzw,
Waaistraat 6, Eeklo. Met vermelding
'gift voor de Takel Oostende, graag fiscaal attest'
NOOT: giften boven € 40 in 2020 geven recht op 60% belastingvermindering!!!

Indien u geen fiscaal attest wenst, kan
een vrijblijvende gift op BE35 7390 1259 4237,
De Takel, Elisabethlaan 221, Oostende,
met vermelding 'gift'



**MONDMASKERS VAN DE TAKEL
GEBORDUURD DOOR NATACHA
TE KOOP: 7 EURO/STUK**

Bestellen per mail
kristine.decroos@jeugdhulpdonbosco.be



"De Takel houdt uw persoonsgegevens bij in functie van hun activiteiten (zoals het tijdschrift, uitnodigingen,...) In opvolging van de nieuwe Europese privacywet (GDPR) die op 25 mei 2018 in voege ging, willen we je eraan herinneren dat je contactgegevens zijn opgenomen in ons adressenbestand. Indien u dit niet langer wenst, dan kunt u ons dat altijd laten weten zodat we uw gegevens uit ons adressenbestand kunnen verwijderen. Dat kan op het volgend mailadres: dagcentrumdetakel@donbosco.be"

EDITORIAAL DOOR KRISTINE

Op naar een hoopvol 2021!

**We sluiten allen een bizar jaar af.
En toch... een jaar met lichtpuntjes**



Voor je ligt het laatste Takeltje van dit jaar, een jaar waarin we ons voornamen om onze dromen waar te maken... Het is allemaal wat anders uitgedraaid. In ons jaaroverzicht krijgt COVID-19 een centrale plaats. Van maart tot december plaagde ons het vreemde virus. En toch... toch waren er die lichtpuntjes.

Laten we onze camera even richten op de laatste weken van 2020. Zeker was er goed nieuws: na een verlengde herfstvakantie stonden de schoolpoorten weer open; de dagelijkse coronacurve daalde. Sneltesten volgden elkaar op en de vaccins werden besteld. We laten ons niet verblinden door de grote lampen van het voetbalstadion, maar kijken terug naar de kleine lichtjes die ons hoop geven en sterker maken.



Onze ogen kijken verwonderd naar de goudgele herfstbladeren die bij een onstuimige zeebries zachtjes een nat tapijt uitspreiden in onze tuin; naar de kraanvogels, lepelaars en krolganzen die overvliegen op zoek naar warmere oorden in het zuiden; naar de grote oranje pompoenen die zich aanbieden voor een heerlijke soep van Erna; naar de creaties van Hoan en collega's om het gezellig te maken in de ruimtes van het jeugdhuis, naar de brandende kaars op onze adventskrans die Lina met drie gedreven kids in elkaar knutselde, ...



Onze mond glimlacht bij het geduld van twee vrienden bij een schaakspel; bij die spannende pingpong wedstrijd tussen Rida en Biju; bij Amin en vrienden die geanimeerd Fifa spelen op de playstation onder assistentie van Arnauld, bij het lieve kind dat een mooie tekening maakt voor Anne, op een mondmasker dat Sofean graag draagt; bij de complimenten 'uit het hart' van Anneke aan een collega die het even moeilijk heeft, bij de online-prestaties van Peter die hij serieus aanscherpte de voorbije maanden, bij de ooievaar op het prikbord voor de zwangere 'Takel'mama's, bij het grappig Nederlands van onze 'vers aangekomen' Francisco uit Spanje en Eleonora uit Italië,...



Onze oren luisteren aandachtig naar de golfslag van de zee bij een avondwandeling; naar de wind die 's avonds rond het raam van de slaapkamer fluit; naar de plotse schaterlach van Edith die opstijgt vanaf de voordeur en het huis vervult; naar een begeleider die geïnteresseerd vraagt: "hoe gaat het met jou?"; naar een telefoontje van een bezorgde mama, naar het verhaal van een jongere van 'lang geleden' tijdens een voortuingsprek ...

Ons hart klopt bij het meisje dat haar wafel deelt; bij het enthousiasme van Chelsey en Bieke bij het recreatief paardrijden met jongeren, bij de verandering van een gezellige pasta-avond in een succesvolle pasta-afhaaldag met als dessert een subliem stukje taart, overheerlijke wafeltjes van Soad of een lekker brokje broodpudding van 'bakkerin' Christine ; bij de helpende handen van onze vrijwilligers Kelly, Alexander en Els; bij het afscheid van Freya en de start van Teresa als jeugdhuiswerker; bij de aanmoedigende woorden van Lieve en Gratiana, bij de langverwachte thuiskomst van Pedro uit Mexico ...



**Zovele lichtjes houden ons verbonden. Fantastisch toch!
Kerstmis wordt het feest van de KLEINE GOEDHEID
en nodigt ons uit te verlangen naar 2021, EEN JAAR VAN HOOP!**

***Jezus, Licht, ster in de nacht.
Sinds jouw geboorte
is ieder nieuw geboren kind,
een straaltje goddelijk licht voor ons.
Maak ons kinderlijk, eenvoudig,
ongekunsteld,
ook al zijn we niet onschuldig.
Maak ons goed
en zegen met jouw geboorte
telkens opnieuw ons mens zijn.***

Lode Vanhecke

Zalig kerstfeest en gezegend nieuwjaar!

TWEE VRIJWILLIGERS IN THE PICTURE

Het is oud nieuws dat wij in de Takel regelmatig in zee gaan met nieuwe vrijwilligers. Wij hebben intussen een vrijwilligersbestand van 22 vrijwilligers met een vast engagement. Stagiairs en losse medewerkers niet meegerekend! Het woord aan Alexander en Kelly.

Mijn naam is Alexander Deboever, ik ben 32 jaar en ben slechtziend. Sedert juli 2020 werk ik als vrijwilliger in De Takel en doe ik wat licht administratieve taken. Ik begin mij hier wel al wat thuis te voelen met toffe collega's op de werkvloer in Oostende.

Als gemotiveerde vrijwilliger doe ik verschillende jobs op verschillende locaties. Dat kan gaan van verpakkingstaken in een bedrijf tot het doen van administratieve taken in een rusthuis, dienstencentrum ... en werken voor De Takel.

Ik woon te Beernem en mijn hobby's zijn vooral gaan wandelen, lekker iets gaan eten en eens naar muzikaal optreden van één of andere bekende artiest.



Hallo, ik ben Kelly en mama van 3 toffe kinderen.
Door mijn zoon Noa leerde ik de Takel kennen.
Sedert oktober ben ik vrijwilliger in het jeugdhuis: ik help mee om alles proper te houden.
Ik ben blij dat ik iets kan betekenen voor de Takel!

TAKELTJES UIT HET JEUGDHUIS

Herbronning team jeugdhuis

Na een bijzonder intense zomerwerking trekken de medewerkers van het jeugdhuis zich voor drie dagen terug in Hechtel. Teamvormende activiteiten wisselen zich af met serieuze inhoudelijke brainstorming en vormende momenten.

Op de terugweg stoppen we in Leuven voor een blitsbezoek aan Nomade en krijgen we een inspirerende rondleiding van Jelle in jeugdhuis Soho!



Afscheid Freya na vier mooie jeugdhuisjaren



Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Freya krijgt de kans om dichterbij haar huis te werken als leerlingbegeleidster in BUSO Ter Strepe. Hiermee vallen ook de late avond- en weekenduren weg. We begrijpen de keuze nu Freya trotse mama is van een

flinke zoon... Het moet wel gezegd dat het afscheid van Freya even slikken is. Ze was een vertrouwd beeld voor vele jongens en meisjes van het jeugdhuis! Bedankt voor wat je voor de Takel betekende: we wensen jou een goeie vaart met je nieuwe uitdaging!

Komst van twee Europese vrijwilligers in volle coronatijd!

Welkom Eleonora en Francisco!

In de tweede lockdown zijn het aantal jongeren per tijdsdeel en per locatie beperkt tot acht. Buitensporten mag niet meer. Vandaar verspreiden we de jeugdhuiswerking over twee tot drie ruimtes. Extra handen om dit mogelijk te maken zijn zeker welkom!

We durfden het bijna niet geloven. Twee super-toffe vrijwilligers boden zich aan om gedurende een jaar mee te helpen met de jeugdhuiswerking. Eleonora uit het Italiaanse Sardinië en Francisco uit het Spaanse Tenerife werden op 30 oktober tot in Oostende gebracht door Tim



van Jeugddienst Don Bosco. Na een week quarantaine stortten ze zich vol overgave in het jeugdwerk.

Teresa waagt de sprong en stelt zich voor

Een maand nadat Freya ons verliet, vervoegt Teresa het team van het jeugdhuis. We laten haar in haar pen kruipen om zich voor te stellen:



“Hallo iedereen!

Ik ben Teresa en ik ben de nieuwe medewerkster in het Jeugdhuis. Ik kijk er naar uit om jullie en de organisatie beter te leren kennen. Ik vind het nu al een toffe en uitdagende job waar ontmoeting en relatie met de jongeren centraal staan. De missie van De Takel

om vanuit hun omgeving aan de slag te gaan met de talenten en ambities van jongeren vind ik belangrijk en noodzakelijk. Je vindt me vaak terug in de instuif waar ik de jongeren leer kennen en waar ze me leren biljarten, pingpongen of FIFA spelen.

Ik hoop in de toekomst heel wat projecten op poten te zetten voor de jongeren, waaronder een succesvolle meisjeswerking, uitwisselingen met andere jeugdhuisen en kampen. Gedurende mijn scoutscarrière genoot ik van het organiseren van activiteiten en weekends. Ik leerde deze passie toe te passen in een professioneel kader tijdens mijn stage in Brussel in een werking met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Ik hoop deze ervaringen hier te kunnen verderzetten en veel leerrijke momenten mee te maken. Een van mijn andere passies is taal, dus met vragen over Frans, Italiaans of Nederlands kun je steeds bij mij terecht! ☺

Spring zeker eens binnen in de instuif voor een babbel! “

Toekomstdromen

Met de medewerkers van het team blijven we niet bij de bubbelpakken zitten. We proberen de jongeren op allerlei manieren te boeien op een veilige manier. Een nieuwe uitdaging met vooral beperkte ruimte. We kunnen ze niet echt hun vleugels laten uitslaan, toch mag het gezegd dat we er een redelijk aantal mee krijgen. Volledig nieuw in het aanbod: extra ruimte voor studie én aparte ‘speel’living!

Met het team blijven we de energie vinden om ons te vormen én een ambitieus beleid voor 2021 uit te stippelen!







TAKELWEETJES UIT HET DAGCENTRUM

In september startten we vol nieuwe moed het schooljaar min of meer “gevoon”. Het ritme van begeleiden kon merendeels terug gestroomlijnd verlopen. Ouderwerkingen, projecten zoals het Onderonsje en Stuten in de Takel, vormingen en teamdagen draaiden weer op volle toeren, weliswaar allemaal coronaproof. Iedereen blij en tevreden. De tweede (gedeeltelijke lockdown) zette aan dat ritme een voorlopig einde.

Graag toch een blik op enkele mooie realisaties.

Kids, jongeren en menage blijven entertainen en nabij zijn: dat is onze boodschap!



Hoe de omstandigheden ook keren, één ding staat vast. We blijven er willens nillens staan om jong en oud voldoende nabij te zijn bij de kleine en grote bekommernissen. Onze begeleiders zijn ongelooflijk creatief en flexibel om hiermee constructief om te gaan. Zelfs de sint kwam binnen in de woonkamer van alle gezinnen; en zoals geweten, er waren dit jaar alleen maar brave kinderen!



Teambuildingsactiviteit, vorming Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor ouders, het uitstippelen van een drugbeleid op maat van het dagcentrum!

Begin oktober werken Anneke en Kathy vanop afstand een supergezellige coronaproof teambuildingsdag uit. Het team werd beproefd en gesmeed!

Onder leiding van Evelien Bartier stellen we met het ganse team een drugbe-



leid op maat van onze werking op. Het is een boeiende onderneming waarbij we obstakels overwinnen om tot een haalbaar plan te komen.

In 2019 gingen we na een driedaagse vorming aan de slag met de Nieuwe Autoriteit in de leefgroep. Na een jaartje proeven met vallen en opstaan, is de tijd meer dan rijp om ons verder te vormen hoe we dit kunnen opnemen met de ouders binnen hun eigen gezinscontext. We hopen in 2021 met de gezinnen in dat kader een schitterend traject af te leggen.

Verwelkoming van maar liefst vier stagiairs: Chelsey, Bieke, Joke en Jamie: fijn dat jullie er waren en sommigen nog zijn! We hopen dat we jullie veel kunnen leren waar jongeren en context ook later de vruchten kunnen van plukken.

Ouder- en gezinswerking: veilig online!

Tegenwoordig zijn heel wat jongeren quasi continu bezig met online sociaal contact. Ze chatten, klikken, liken, gamen... Maar wat kennen we daar nu eigenlijk van? Hoe gaan we hier veilig mee om en hoe stellen we grenzen naar onze kinderen?



In oktober verdiepten we ons samen met enkele ouders en hun kinderen in de online wereld. De Gezinsbond kwam langs en gaf ons een interessante vorming met nuttige tips & tricks om samen met het gezin de online wereld bespreekbaar te maken. Het werd een leuke interactieve middag waarbij zowel ouders als kinderen tips deelden en we zo allemaal leerden van elkaar.

NIEUWTJES UIT DE SALESIAANSE GEMEENSCHAP

Even terugblikkend op september, tekenen we bij de start van een nieuw werkjaar enkele uitschieters op.

Hoan en Cirillo, dan nog in Oostende, trekken naar Amsterdam waar ze enkele dagen onze medebroeders gezelschap houden. Een Belgisch biertje is daar altijd welkom. Op 9 september rijdt Mark Tips naar Lommel om er de 99ste verjaardag van zijn moeder te vieren, weliswaar in beperkte kring: gelukkige verjaardag!

Biju zet zich niet alleen hard in voor de jongeren van het jeugdhuis, maar ook voor jongeren van de pastorale eenheid St Pieter. Hij is onder meer de voorganger in enkele uitgestelde vieringen van eerste communicanten en vormelingen. In het kader van de pastorale inzet van onze gemeenschap is er een ontmoeting met verantwoordelijken van het bisdom Brugge. Er liggen kansen om ons te engageren voor de jeugdpastoraal in Oostende en omgeving.

Om ons samenleven in goede banen te leiden, steken we maandelijks de koppen bijeen om afspraken te maken en ons gemeenschapsleven te evalueren.

Na de drukte van de zomertijd gaan Hoan, Biju en Mark op 12 oktober op verlof naar Vencimont. Stan blijft omwille van gezondheidsproblemen thuis. De vakantie-dagen zijn goed gevuld: wandelen, lezen, koken en lekker eten, kaarten en dobbelen, wat langer slapen... meer moet dat niet zijn. Dagen om te genieten van de gastvrijheid in Jospitalité en van de natuur, die zich langzaam hult in herfstkleuren. En, zoals het spreekwoord het zegt: mooie liedjes duren niet lang, was de vakantie vlug voorbij.

Volgens de salesiaanse leefregel, houden we van tijd tot tijd halt om ons te bezinnen. Op 26 oktober kunnen we terecht bij de zusters Clarissen in Zonnelied. Onze medebroeder Piet Stienaers begeleidt ons en laat ons dieper kennismaken met het evangelie volgens Lukas. Tussendoor laten we alles in stilte bezinken.



Voorbij zomer startte Biju samen met Cirilo, Johan en Kristine het project 'Young spirit' om jongeren een plek te geven hun jong geloof te beleven en te verdiepen.

In september sluit Young Spirit zich aan bij IJD-Brugge (Interdiocesane Jeugdendienst) Om de werking te kun-

nen uitbouwen, gaat Biju niet alleen op zoek naar mankracht maar ook naar middelen. Samen met Johan en Kristine schrijft Biju een project in het kader van 'Space for Grace'. Het Interdiocesaan pastoraal beraad wil met projectgelden levende geloofsgemeenschappen ondersteunen. Halfweg november dienen we het in. Hopelijk valt Young Spirit in de prijzen.

Allerheiligen - Allerzielen, het zijn dagen om te verstillen. In ons gemeenschapsgebed brengen we de namen van onze dierbare overledenen ter sprake in een moment van piëteitsvolle herinnering. Op Allerheiligen gaat Mark voorlopig de laatste keer voorin de eucharistie bij de zusters Clarissen en Biju in de parochie van Zandvoorde.



Op een meer bescheiden manier dan anders, hebben we redenen tot feesten! Op 16 november vieren we de verjaardag van Biju en eind november de terugkeer van Pedro Ayala in onze gemeenschap.



Pedro ging begin maart 'weg en weer' naar zijn geboorteland Mexico om papieren in orde te brengen... dankzij de lockdown werden het acht maanden! Eindelijk terug in België, moest Pedro eerst een tiental dagen in quarantaine verblijven in het provinciaal in Sint-Pieters-Woluwe. Zijn terugkomst naar Oostende, maakt onze gemeenschap

terug voltallig: de lege stoel is eindelijk bezet. Welkom Pedro!

Samen beginnen we aan de intense tijd van voorbereiding op Kerstmis. De Advent is een periode van verstillen en zorg voor het welzijn van onze medemens. De jongeren van Young Spirit krijgen een adventspakket aan huis geleverd, zodat ook zij van de advent een bijzondere tijd kunnen maken.



TAKELTJES ALGEMEEN

Ook de voorbije periode zijn we getuige van de lijfspreuk: samen staan we sterk! Jongeren en gezinnen kunnen meer dan eens een extra duwtje in de rug gebruiken om vooruit te geraken. We bouwen hiervoor samen aan verschillende dromen.

Team jeugdhuis en team dagcentrum netwerken tijdens een vormingsessie



18 laptops van firma Norther!



280 afgehaalde porties op onze pasta-afhaal dag



Extra stadssubsidies voor aankoop van sportgerief en veiligheidsmateriaal



Ruggesteun van de militaire politie



Kiwanis Oostende Noordzee geeft hoop aan de jongeren voor zomerkamp 2021!



1000 X DANK AAN ALLE SUPPORTERS AAN DE ZIJLIJN!

vayamundo



Oostende

Zeedijk 290-330 - B-8400 Oostende
Tel: 078 156 100

TRAITEUR
JAN WYDOOGHE

CHEF



0479 90 10 19
info@chefonthemove.be
www.chefonthemove.be

ON THE MOVE

 **SANITREND**
SANITAIR & VERWARMING

Verenigingstraat 39 - 8400 OOSTENDE
T: +32 (0)59 50 50 83



Bank en verzekering

Elisabethlaan 22
8400 Oostende
059 55 04 50
oostende.elisabethlaan@kbc.be
www.kbc.be



Koning
Boudewijnstichting

Samen werken aan een betere samenleving

ORAC[®]
D E C O R

Dagcentrum krijgt deze zomer nieuwe
speeltoestellen in de tuin!
Met de lockdown is meer dan ooit
gebleken hoe belangrijk het is dat
kinderen kunnen spelen: hartelijk dank
voor deze financiële injectie!


international **tours**

uw ziekenfonds



CM Oostende

Ieperstraat 12 • 8400 Oostende
Tel. 059 55 26 11
E-mail: oostende@cm.be
Website: www.cm.be

ELEKTRO
 **LEFEBVRE**

Therapeuten voor jongeren Oostende



Laagdrempelige psycho-
therapeutische begeleiding
voor jongeren
– anoniem – onmiddellijk –
kortdurend – gratis

Meer info : www.tejo.be
Kaaistraat 11 Oostende