

Kantoor van afgifte 8400 Oostende Mail - V.U. Jos Stevens, Elisabethlaan 221, 8400 Oostende - P408625

**Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen v.z.w. - afdeling Oostende**



DE TAKEL
DON BOSCO
Pasta avond



Zaterdag 23 februari 2019



@Vesaliusinstituut
Leffingestraat 1 - 8400 Oostende

Doorlopend buffet van 18.00 - 20.30u

Kaarten te koop tot 16 februari bij de medewerkers van De Takel



Koostprijs:

Volwassen
Kind (-12)

€ 12
€ 6



Dagcentrum: 059 70 20 81
Jeugdhuis: 059 70 22 19

V.U.: Jos Stevens, vzwdetakel@donbosco.be



GIFTEN en ATTESTEN

Voor de ruimere ondersteuning van onze jongeren en hun gezinnen, rekenen we op veel sympathisanten. Bij voorbaat dank!

U kunt de plaatselijke werking van De Takel steunen op het rekeningnr. **BE77 7390 1259 4742**,

De Takel, Elisabethlaan 221 Oostende (geen fiscaal attest)

Indien een fiscaal attest gewenst, kunt u een gift vanaf €40/jaar storten aan Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen vzw, Waaistraat 6, 9900 Eeklo
IBAN: BE78 7440 6976 2086 (nieuw nummer!)

BIC: KREDBEEB

Met vermelding 'voor de Takel Oostende, graag fiscaal attest'



EDITORIAAL

In blijde verwachting van een vredevolle kersttijd...

Het hoeft weinig uitleg: de voorbije maanden zijn de nieuwsberichten wereld-wijd getekend met heel wat boodschappen van onrust en ontevredenheid.

Dat situeert zich op veel terreinen: politiek, sociaal, economisch, ecologisch...

Op verschillende plekken in de wereld is er oorlog waarbij veel slachtoffers vallen. Mensen sterven of raken gewond. In Libië vechten burgers tegen de macht van de regering. In Turkije was er veel schade en vielen doden bij een bomaanslag. In Jemen stierven 80 mensen na bloedige gevechten.

De protestmarsen van de 'gele hesjes', de klimaatmars 'claim the climate', de bijna onmogelijke weg naar een menswaardig migratiebeleid,... liegen er evenmin om.

Onrecht doet mensen huiveren en op straat komen. Met het oog op welzijn van iedereen is het een oproep om onze verantwoordelijkheid ten volle op te nemen en het tij te doen keren. Onvrede moet niet beantwoord worden met een machtsstrijd vol haat, maar wel door liefde & zorg voor elkaar, alsook voor het (leef-)klimaat. We moeten ons allen krachtig verenigen om in solidariteit een einde te maken aan dat angstvallig vasthouden aan ongelijkheden in politiek, sociaal, ecologisch, religieus of economisch opzicht.



**We duimen voor een Kerst in rust en vrede anno 2018 en de vele dagen erna!
Zalig kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar!**

Kristine Decroos

Weetjes uit het dagcentrum

Op woensdag 24 oktober was het weer zover: de Oostendse foorkramers en Stad Oostende trakteerden ons om naar de kermis te gaan. Het werd een super leuke middag waarbij de meesten niet misselijk werden op de wilde attracties. Op het einde van de dag gingen alle kids met een goedgevulde-oliebollen-buik naar huis, EN met de glimlach! Dank je wel voor het mooie aanbod!



Ook al liet de herfst lang op zich wachten, toch deed die uiteindelijk zijn intrede. Met assistentie van enkele jongeren en Jos, maakte Sofean de voor- en achtertuin klaar voor de winterslaap. Tot ieders verbazing ontdekte hij nog enkele 'verloren' wortelen.

In diezelfde lijn ligt eigenlijk Halloween: de oogst is binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag is klaar en dus is er even tijd

voor een speelse dag. Naast wat griezelen, hollen we de pompoenen uit om de inkom te versieren.



Daguitstap naar Lombardsijde bij de Militaire Politie, ervaren door stagiair Freya.

"Met 2 wagens vol enthousiastelingen vertrekken we 's ochtends op avontuur. Deze activiteit is ook voor een aantal kinderen de eerste belevenis met de MP's.

Na aankomst en een korte uitleg over de dag, startten we met een spel in twee teams. Doel? Aan de hand van verschillende opdrachten de meeste punten verdienen. De eerste opdracht was 'hints' vanop een afstand. Dit vonden de kinderen zeer spannend en deden goed hun best. Op de tweede locatie moes-



ten we met boomstammen een zo hoog mogelijke toren maken. Even leuk was nadien de torens afbreken. Het derde was een klein parcours afleggen aan de hand van een touw, gekoppeld aan een klimgordel. Het laatste was een teamparcours met extra doelstellingen: zich in telkens 3 hoepels rondom een vierkant voort verplaatsen, niet in "putten" (gele hoepels) vallen en over de bergen (ballen) zonder deze aan te raken. Het was een toffe activiteit met een grote inzet van de kinderen.

Hierna kregen we een lekkere warme maaltijd in het cafetaria.

De eerste namiddagactiviteit ging door in een echt stormweer: kruipen door een tunnel en vervolgens met een nachtkijker een aantal objecten in de donker zoeken. Daarna verhuisden we naar de sportzaal. Een groot hindernissen parcours. Met echt teamwerk konden we het tot een goed einde brengen! Als afsluiting, hebben we een levensgrote zeeslag gespeeld.

Het was een zeer geslaagde dag met veel afwisseling, wat de kinderen en ikzelf heel leuk vonden. “

Stilstaan bij Allerzielen op 2 november. In kleine groepjes komen we tot rust bij onszelf en hebben we een eigen ervaring gedeeld over afscheid nemen. Dit moment was ruimer dan afscheid nemen van een overleden dierbare. Afscheid nemen kan ook gebeuren wanneer de jongeren verhuizen en hun vrienden moeten achterlaten. Dit wil ook zeggen een nieuwe start met nieuwe mogelijkheden. Om het afscheid een plaats te kunnen geven hebben we in klei een beeld gemaakt met een eigen geschreven tekstje naar een persoon die de jongeren missen.



Helaas moesten twee jongeren van het dagcentrum ook afscheid nemen van hun oma. Haar strijd met een vreselijke ziekte werd verloren...het leven is niet altijd eerlijk... Oma Geneviève was ook het omaatje van

de Takel. We hadden haar graag in ons midden en missen haar.

“Als iemand doodgaat, blijft er een gat achter.

Een gat in ons hart, in ons leven.

Een gat met schroeiende randen van pijn.

Alleen warme herinneringen kunnen het dichten.”

(Kolet Janssen)

Vanuit het dagcentrum wensen we het gezin en hun familie veel sterkte toe.



Naar jaarlijkse gewoonte betrekken we de ouders bij de komende beleidsplanning. Tijdens een oudernamiddag stelden we ons de volgende vragen: “Waar zullen we ons volgend jaar mee bezig houden? Hoe zien ouders dit en hoe kunnen we hen hierbij betrekken? Welke resultaten leveren de tevredenheidsmetingen op?” Het was een fijne



middag waarbij we aan de hand van een speelse quiz ‘de drie wijzen’ stil konden staan bij die plannen. De ouders gaven ons veel nieuwe ideeën waar we zeker de komende periode mee aan de slag kunnen!



Ook dit jaar hadden we het geluk om Sinterklaas en Zwarte Piet te verwelkomen in het dagcentrum. Met enige aarzeling heeft Zwarte Piet niemand in de zak moeten steken. We werden verwend met leuke cadeautjes en veel lekkernij!

Een jongere vertelt haar eerste beleving in het dagcentrum. Aan complimenten voor de begeleiding geen gebrek, we blozen erbij!

“Ik vind het superleuk in de Takel omdat er veel kinderen zijn en het gewoonweg heel plezant is. We ravotten soms buiten in de tuin of gaan naar een pleintje in de buurt, bakken koekjes, laten ons verwennen, spelen gezelschapsspelletjes, gaan zwemmen.... Wat ik vervelend vind, is als er ruzie is of teveel lawaai gemaakt wordt, maar dat heb je overal.



Nu wil ik graag wat vertellen over de begeleiders.

Vincent negeert je soms 'je skippen', maar is vooral super grappig. Freya is super, echt super maar is niet goed in tafelvoetballen. Dirk zie ik niet zo vaak maar is super lief voor ons. Kathy is echt behulpzaam en babbelt veel, wat goed is hoor voor mij. Sofean kan alle sporten super goed en hij is ook super lief maar hij wil wel altijd winnen én nog eens winnen. Peter is super slim en super om mee te praten maar zijn moppen vind ik maar flauw. Anneke doet alles heel graag voor jou, vooral als flink bent! Edith helpt iedereen waar ze kan en is super leuk om mee te spelen. Kristien: amaaai, met haar kan je pas lachen en praten, ze is super! Lina kan super goed knutselen en wordt niet snel boos. Erna en Els zijn elk één van de toppers, ze maken lekker eten en helpen mee met de afwas!

Het is geweldig fijn om naar de Takel te komen!”



Samen aan de slag!

1° Stuten in de Takel. Langzamer dan verwacht maar intussen terug met overtuiging, komen jongeren over de middag op de schooldagen hun boterhammen opeten en zich wat ontspannen. Op vrijdag krijgen ze gratis een kom soep en brood.

2° opendeurmoment. Op de midden bladzijde van dit nummer laten we de lezers mee getuigen van de prachtige opendeurdag op 5 oktober! Bedankt aan allen die mee vorm gaven aan het feestcachel! Als voorbereiding op onze opendeur ter gelegenheid van ons 30 jaar Takelen in buurt Westerkwartier, sprokkelden we allerlei anekdotes van de voorbije jaren. We kwamen maar liefst aan 50 pagina's tekst-materiaal, wat Bernard Dewulf professioneel opnam in een prachtige montage! Ilse, Johan en Nathalie zijn de stemmen achter het verhaal. Waarvoor hartelijk dank!

Deze anekdotes worden in een wisselreeks opgenomen op de website Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen en in ons Takeltijdschrift.



3° Deelname aan de Prijs voor de Kinderrechten. Twee ambassadeurs Mohammed en Daria verdedigden door dik en dun de belangen van de Takel. Ze grepen naast de prijs maar namen deel aan een leerrijk weekend over de kinderrechten waar ze zich ontpopten tot juryleden eerste klas!

Mohammed presenteerde in het Federaal Parlement de finale waarbij hij samen met de Kinderrechtencommissaris de hoofdwinnar Habbekrats namens iedereen feliciteerde!



4° Goed doel voor de warmste week. Naast een warme opbrengst door de organisatie van een bingo-namiddag en kaasavond door vzw Passant, konden we allerlei lekkers verkopen gebakken door onze 'vaste' leerbakkers Roland, Joseph en Linda. We daagden bezoekers en voorbijgangers uit op de Kerstmarkt van Howest en 2 namiddagen ter hoogte van de Kapellestraat-hoek Witte Nonnenstraat. Een plezante en leerrijke ervaring!



A poster for "DE WARMSTE WEEK" from December 18-24. The poster features a dark background with a starry sky and flames at the top and bottom. The text on the poster reads:

DE WARMSTE WEEK
18-24 DECEMBER

DE TAKEL DAAGT JE UIT!

VERWEN JEZELF MET EEN TAS EERLUKE
KOFFIE, THEE, CHOCOMELK OF SOEP

TRAKTEER JEZELF OP HEERLUKE,
ZELFGEBAKKEN LEKKERNIEN

WARM JE OP MET EEN LEUK SPELLETJEF



Special moves uit het jeugdhuis!

In het jeugdhuis valt er altijd wel iets te beleven.



Vooreerst stellen we met enige trots onze nieuwe jeugdwerker Mathijs Van Zieleghe voor! Mathijs vervoegt het team jeugdhuis sinds 1 oktober. Mathijs is 26 jaar en heeft heel wat hobby's: (zaal)voetballen zowel als keeper als supporter, drummer & zanger in een lifeband 'Lovebirds', meehelpen in de horecazaak van zijn ouders, ...

Intussen werd hij al gevormd tot een echte jeugdhuiswerker bij 'Formaat'.

Welkom in de Takel Mathijs! We wensen je een super tijd toe met heel veel onvergetelijke en toffe momenten samen met de jongeren en de vele medewerkers!

Nu het jeugdhuis op vier terreinen hun tentakels heeft uitgezet, zijn de activiteiten er niet minder op geworden.

Heel wat jongeren blijven hun weg vinden naar **de vrije instuif van woensdag tot en met zondag**. De Playstation, de topmatchen op de televisie, een partijtje biljarten of pingpongen vinden nog steeds ingang in het tijdverdrif van de jongeren. Het kunnen gamen is voor een aantal jongeren echter dé topper! Ze dagen elkaar uit en durven wel eens de PC's te claimen. Gelukkig worden ze gered door milde afspraken. Ook is er aandacht voor wat zingeving en ging Allerzielen niet ongemerkt voorbij.

De Sint kwam op bezoek onder het motto 'voor wat, hoort wat'. De aanwezige jongeren konden wat zoets verdienen op voorwaarde dat ze deelnamen aan een activiteitje. Dat leek voor vele aanwezigen geen probleem te vormen!



Naast de spelgelegenheden binnenshuis zijn er de **activiteiten buitenshuis**: deelname aan buurtactiviteiten zoals de 'buurtmarkt' en 'Fier op het westerkwartier'. De buurt kan steeds op de mede-





De meisjeswerking op woensdagmiddag en vrijdag in de late namiddag krijgt meer en meer aanhang. Wel zijn er nog wat zorgen omtrent de locatie, maar er zit wel iets in de pijplijn.

Voor **de sportwerking** is het voetballen op zondagmiddag en de deelname aan de zaalvoetbalcompetitie een schot in de roos! Langzaam maar zeker proberen we de leefwereld



van het jeugdhuis werken hard om een gezamenlijke lijn uit te zetten. Hierbij worden ze ondersteund door Jan Verbruggen (Formaat), Veerle (Straathoek-werk) en Kristine (De Takel).

Onlangs verdeelde het team op **een teamdag** onder leiding van Jan (Formaat) de opdrachten onder elkaar en hadden ze het over dromen voor volgend jaar. Hiermee zijn de grote lijnen van het beleidsplan 2019 uitgezet! In een volgende editie meer hierover!

werkers en jongeren van de Takel rekenen als er een activiteit voor de buurt georganiseerd wordt! Op 24 november namen jongeren en medewerkers deel aan de Dag van de Jeugdhuisen in jeugdhuis De Korre.

In het voorbije trimester stonden nog op het programma: een namiddagje naar de kermis, een daguitstap naar Bellewaerde, , voetbalmatchen bijwonen ...



van het voetballen wat te verruimen naar andere sporten: 'gecontroleerd' boksen, basketten, zwemmen...

Om dat allemaal te bolwerken is er natuurlijk een **stevige teamwerking** vereist.

Team Jeugdhuis telt twee voltijdse jeugdhuiswerkers Freya en Mathijs, Sofean als deeltijdse sportbegeleider en vijf vaste vrijwilligers: Biju, Cirilo, José, Claudia en Chris. De medewerkers



Takeltjes uit de salesiaanse gemeenschap

De voornaamste opdracht van onze gemeenschap is het jeugdhuis ondersteunen en pastorale opdrachten ter harte nemen. Stan gaat elke zondag voor in de eucharistieviering in BZIO, het vroegere IMBO. Stan, in de week en Jos en Biju op zondag zijn voorgangers in kapel van de Clarissen. Biju en Cyrilo werken ook mee aan vormselvoorbereidingen in enkele parochies.



Op verkiezingszondag werd een traditie in ere gehouden. Nadat ze hun burgerplicht gedaan hadden, waren de zusters Clarissen uitgenodigd in onze gemeenschap voor een feestmaal. Op dit moment zijn wij nog de enige twee religieuze gemeenschappen in Oostende.

Eind oktober volgden we een bezinningsdag in de oude abdij van Drongen samen met salesianen uit andere huizen. het thema was: 'gewor-

We ontvingen het parochiekoor St Cecilia van Vremde. Hun uitstap naar Oostende was een gelegenheid om Jos als voormalige directeur van Don Bosco Vremde te bezoeken. Met hun zang luisterden ze de eucharistieviering bij de zusters Clarissen op. In de Takel stond een uitgebreide koffietafel te wachten en kregen ze uitleg en een rondleiding over de jeugdwerking.



teld en ge-

grondvest in Jezus Christus' met als spreker was K. De Brabander van de abdij van Tongerlo.



"Met Allerheiligen beseffen we dat we onderweg zijn: het is niet steeds duidelijk waar en hoe we zullen aankomen... we zijn nooit alleen onderweg. Voor hen die het moeilijk hebben is het tof op de schouders te mogen zitten van grote broer. Grote broer, u en ik. Ons leven laat wel voetsporen na in het zand. Mogelijks kan dit ook een hulp zijn voor anderen die op weg zijn." (door Stan)

Decanaat pastorale eenheid Kana houdt maandelijks een priesterconferentie. In november nodigde Jos hen uit in de



Takel . Na een gesprek over vrede ter nagedachtenis van de honderdste verjaardag van het einde van WOI schoven we aan bij een heerlijke maaltijd samen met de rest van de gemeenschap.

Op 10 november namen we met z'n allen deel aan de Salesiaanse familiedag die dit jaar plaatsvond in Kortrijk. We waren met een mooie groep van om en bij de 70 salesianen.

Jos en Biju vierden halfweg november hun verjaardagen. Drie EVS-studenten (Europese vrijwilligers studenten) vierden met ons mee. Gedeelde vreugde is immers dubbele vreugd.

Wij waren de gastvrije gemeenschap voor het vormingsweekend voor jonge salesianen. Zij hebben die dagen vooral stil gestaan bij het thema jongerenpastoraal in deze tijd, met als basis het opvoedingsproject van Don Bosco. De vieringen, het informeel samen zijn, de uitwisselingen over de verschillende ervaringen zorgden voor een aangename sfeer en een diepere verbondenheid.



De decembermaand staat in het teken van de weg naar Kerstmis. Wij wensen ieder van jullie een groei naar dit mooie feest.

Jos Stevens

Getuigenis uit 30 jaar Don Bosco De Takel in Oostende.

"Ik ben John de grote broer van de primeur van de Takelboys! 30 jaar geleden veranderde ik op school naar leercontract, ... een begin van zoveel, zoals de start van de Takel in ons gezinsleven. Ik heb geleerd veel ontzag op te brengen voor jongeren die veel minder geluk dan wijzelf hadden en hierdoor veel harder moeten knokken om er te geraken maar het toch doen! Chapeau! Mijn levenswijzeheid? Het leven is geen bergen beklimmen maar bergen overwinnen!"
Broerlief voegt hier aan toe: *"Ik was de eerste jongen van de Takel, het eerste meisje was Eva, maar ik helaas geen Adam, wel Sam! De gruwel van de Takel was voor mij het studeren, wat wil je, op de vooravond van je pubertijd... Een toffe herinnering? Het crossen met Dees in de bunkers van Raversijde."*

Beide broers wensen dat de Takel nog lang mag doorgaan en zo veel jongeren en hun ouders vooruit kunnen helpen!



Zeedijk 290-330 - B-8400 Oostende
Tel: 078 156 100



**BNP PARIBAS
FORTIS**

Vijverstraat 47, 8400 Oostende
www.bnpparibasfortis.be
+32 (0)59 29 53 51



#8400Oostende
059 29 53 51
www.kbc.be



“ De Takel houdt uw persoonsgegevens bij in functie van hun activiteiten (zoals het tijdschrift, uitnodigingen,...) In opvolging van de nieuwe Europese privacywet (GDPR) die op 25 mei 2018 in voege ging, willen we je eraan herinneren dat je contactgegevens zijn opgenomen in ons adresbestand.
Indien u dit niet langer wenst, dan kunt u ons dat altijd laten weten zodat we uw gegevens uit ons adresbestand kunnen verwijderen. Dat kan op het volgend mailadres: dagcentrumdetakel@donbosco.be “



UNICARS.be



FordStore Oostende - Torhoutsesteenweg 710 - 8400 Oostende

*blijf op de hoogte van alle nieuwtjes
en weetjes over Unicars, Ford, ...*



OPTIEK MIEKE DE BRUYCKER
NIEUWPOORTSESTEENWEG 150
8400 OOSTENDE



TEL. 059 50 99 67



uw ziekenfonds

CM Oostende

Spierstraat 12 • 8400 Oostende
Tel. 059 55 26 11
E-mail: oostend@cm.be
Website: www.cm.be



LINGIER
COMPUTERS • OOSTENDE



Ruben Robbelin
Zaakvoerder
GSM +320476 65 09 09

Oudesteenbergweg 22
8400 Oostende
T +32059 56 19 86
F +32059 56 19 87
Rue de l'Anacour
+32059 56 19 86
www.robbelin.be

Wonen • Verhuur • Vastgoed • Adviesbureaus

ELEKTRO
LEFEBVRE



JEUGDHULP DON BOSCO VZW - DE TAKEL OOSTENDE

DANKT ALLE MENSEN & ORGANISATIES DIE DE TAKEL ALS GOED DOEL KOZEN VOOR DE WARMSTE WEEK 2018
Met speciale dank aan de warme acties van vzw De Passant, Conservatorium aan Zee Oostende,
de 'bakkers' van Bentille Roland, Linda en Jozef en de lopers tijdens de Warmathon !

SCHOLEN

basis- en
secundair
onderwijs

meer info:

basisonderwijs : www.kboo.be

secundair : www.sgichthus.be



KATHOLIEK ONDERWIJS

Oostende